

סבא שלי וסבא שלי
המנוחה

ואלנו מצב קרוב

אתה איל יקר וזהו הילךך

לפנינו בהתחלת הירידה

הצדק של סיפורי יפן היפה

נלקח אנו ען צדדי מה (קדוש)

עמיתים בסיאן
ומלשין זאל סוף

מכאן לעולם ען עמית

ומצד רבד ען א צדק
למחרת 2024

בפניה (עמית היפה)

יפן נולדתי ב-2024

הוא יקר

בלב לי וממלאך שלם

סקדו צד

היינו מצדן צדאמי

כיום מילדותם האלה צדד

ילקן אהבה ונתינה

לכאן ולשמה ואהבה

הפאל אלנו ערואה

היאט כתב ומלחיק

לעמית יל צדד

מצדו עצה בקיאות

עמיתים האלה

וצאל תורה מילדות

נתב לכל מטיל

עמיתים היל שלם

צדד כלו אלא תעלואה

על אל אבדומה

ופרה של ושל

שום ומילד עאל יחס

מילדו אמטילי

תורה היא מלה קטנה

זאל מה להצדקה ענו
היום

עמית אלא יפן ערואה

שמן ^{הצדד} אקיסבי

הצדד שלן מצדדים וממלאך

ואלנו הוא סוף

נפאלה נלחיק ענו

אלו צדד-מי ישוק ענו

הקטר כמשל

לאחת העיירות שבפולין הגיעה השמועה, שלמחרת תגיע הרכבת הראשונה. בהגיע הרכבת, יצאו לקראתה כל בני העיירה וביניהם יצא גם אדמו"ר העיירה. לא הסתפק האדמו"ר בראיה וניגש למשש בידינו את הרכבת. תמהו חסידיו לפשר התנהגותו ושאלוהו על כך. השיב להם האדמו"ר :
"מכל דבר שבעולם יש ללמוד ולהפיק לקחים."

ראיתי את הרכבת והנה הקרונות שבה קרים כקרח, אך הקטר היה חם ולוהט, והסקתי את המסקנה: אם העומד בראש – חם לוהט הוא, יש בכוחו לגרור אחריו רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח".
אז בועז:

באהבתך ליפן, לתרבות היפנית, למנהגים הנפוצים, למקומות היפים ולאנשים המקסימים שחיים פה. העשרת את ידיעותינו על המדינה הזו ובנושאים רבים נוספים. אתה אוצר ידע בלתי נגמר ואדם בעל אישיות סוחפת. בטיוול ביפן אתה היית הקטר החם והלוהט שלנו, ועל כך נתונה לך תודתנו הענקית והערכתנו הרבה לך.

ניסים ומיכל מזרחי

יפן, נובמבר 2024

בועז היקר,

רציתי להגיד לך באופן אישי תודה רבה .

על הטיול ליפן כמו שאתה נתת לנו בשבילי הוא היה מדהים,

על כל מה שעשית בשבילנו, בשביל כל נוסע ונוסעת תמיד דאגתה לנו

ללא הפסקה, ללא מנוחה.

תמיד היית בשבילנו וזה נתן לנו הרגשה נפלאה.

מהמפגש ידענו שאנחנו בידיים הכי טובות שאפשרה ובגלל זה

הייתי רגועה לאורך כל הטיול בידיעה שבוועז איתנו.

כל הטיול הקשבתי לך והייתי מרותקת , כל הזמן התפלאתי כמה ידע

יש בתוך בנאדם אחד, והדרך שהסברת לנו הייתה כל כך טובה לנו שלפעמים

ממש לא רציתי שתפסיק לדבר.

האנרגיה הטובה, והחיוך המקסים, היה מדבק ונתן לנו הרבה כוח.

תודה רבה רבה לך בועז על טיול נפלא.

הייתי רוצה בעתיד להיות בעוד טיולים שלך.

תודה, זייטינצקי לינה

טיול ליפן בסתיו

4 בנובמבר 2024

בועז היקר

רוצה אני להביע תודה עמוקה על כל מה שהקדשת עבורנו בטיול ליפן.
זכיתי לפגוש אדם עם תעצומות נפש ענקיות, סבלנות אין קץ, ותמיד נתת לכל
מטייל את התחושה כאילו ברגע אחד הוא כל העולם כולו.
החיוך, האנרגיה החיובית העצומה הדביקה את כל הקבוצה והובילה את כולנו אחריך.
ראית את הקשיים האנושיים של האנשים בקבוצה ותמיד היית קשוב וערוך
לעזור לכל אחד.

תודה רבה לך על העזרה שתמיד הושטת לי.
אין מדריך כמוך, אתה אדם משכמך ומעלה.
הטיול היה לי לעונג ולחוויה שלעולם לא אשכח.
אלף תודות.

עדינה קטלן

הטיול ליפן 4/11/2024