

אתי היקרה  
לטיול הזה בדרום איטליה  
זכינו בלא סתם מדריכה  
אלא במאמה חמה ואימהית.  
ובשפגשנו אותך לראשונה חשבנו שאת בכלל דיילת של ישראייר.

מה נכתוב לך לא נדע  
שיר, סיפור או אגדה  
האמת במהלך 7 ימים נפלאים שבילינו יחד  
קיבלנו ממך גם שירים איטלקיים לאוירה,  
גם סיפורים נפלאים על איטליה בכלל  
וגם אגדות עם מרתקות.  
את מדריכה שהיא גם אמא, יודעת מתי אנחנו לחוצים לשירותים בתזמון מדוייק, מתי רעבים ומתי עייפים.  
את מעיין שופע של ידע שיודעת תמיד לשבץ את הסיפור הנכון ברגע הנכון.  
וגם ... המדריכה עם אוסף הזקטים וצעפים הכי גדול שניתקלנו בו.

כל הטיול היה בסימן ברכה - גשמי ברכה!  
רב הטיול היינו רטובים, שוחים בתוך נעליים ספוגות וחמושים במטריות חובה.

אתי לא נתנה למזג האויר האפרורי להפריע לה לתכניות ולהנאה שלנו מהטיול. היא כל יום הבטיחה "שמחר  
בטוח אין גשם, אבל תביאו מטריות."  
תקווה זה דבר חשוב מאוד בכל תחומי החיים, וגם בתיירות.

נזקקנו להרבה תקוה גם כדי להאמין שנצא מפקקי התנועה האדירים שנקלענו לתוכם. כנראה שתאונת  
דרכים באיטליה גורמת לסתימה מוחלטת של התנועה במיוחד באוטוסטרדה לשעות ארוכות.  
התברכנו בסלבטורה ובגובאני, נהגי על, שידעו להתמודד עם הדרכים באופן סופר מקצועי.

ניזכר בכמה נקודות ציון בולטות בטיול:

פומפי - סדום ועמורה של רומא שסופה היה דומה אש ותמרות עשן.  
למדנו כמה תנוחות חדשות, קיבלנו רעיונות מקוריים והבנו שגם בהתפרצות הר געש יש יתרונות כמו  
למשל שימור עתיקות.

סאלרנו, סורנטו, פוזיטנו, חוף אמלפי הוואלו כולל וילה רפלו נתנו לנו להבין כמה יפה דרום איטליה.

ביקרנו בקאפרי היפיפיה, היום היחיד היבש בכל הטיול הזה אבל בול בזמן.  
נהנינו מריחוף ברבבל אל מונטה סלארו ושמענו סיפורים על הקיסר טיבריוס האכזר ואקסל מונטה הסופר  
הססגוני.

ביקרנו במוזיאון הארכיאולוגיה המדהים של נאפולי עם הפסיפסים המיוחדים במינם.

מנזר מונטה קאסינו היפיפה עם אוצרות האמנות הנפלאות והנוף המדהים.  
אתי ידעה להחיות בשבילנו את סיפור הקרב ההרואי שהתרחש שם במלחמת העולם השניה, אחד הקשים  
ביותר בכל המלחמה.

היום החמישי לטיול היה בהרי האפנינים וחבל אברוצו. ראינו טבע מדהים עם שלל צבעי שלכת וקינחנו בגני  
טיבולי עם המזרקות היפיפיות.

היום השישי הוקדש לרומא.  
קרב חתולות עם סרינה בין שתי מדריכות מטיפוס אלפה, עם לפחות 70 שנות הדרכה בטוטל, הוסיף תבולן  
לביקור הרטוב ברומא.

בתיקן למדנו להתנהג כמו ישראלים, לגנוב תור ארוך ולהתעלם מההציפות, אבל היה שווה כדי לראות את הבזיליקה סנט פטרוס המהממת עם הפסלים הנפלאים ולהכיר את הגאונים מיכלאנג'לו וברניני.

מתוך הבנה לנפש הישראלית שלנו אתי דאגה לנו גם לאתנחתה נחוצה לשופינג בקניון מתאים כי בלי זה טיול לא יכול להיות מושלם.

אז אתי יקרה שלנו, מאחר והיית בעבר זמרת בחבורת זמר, אנחנו רוצים להודות לך במילים של שירים:  
תודה על כל מה שנתת  
אין כמוה מי יודע זאת כמונו  
וגם כולנו יודעים- עוד לא תמו כל פלאייך..

מקווים להזדמנות נוספת לטייל איתך בעתיד.  
כל אהבתנו והערכתנו.