

הצטרפתי לטיול גימלאים, בהדרכתו של חנן.

מן היום הראשון, התרשמתי, כי ה"חיבור" של חנן ל"תכנים של הטיול", הוא חלק בלתי נפרד מאישיותו..

ההדרכה, היא אמצעי, לביטוי משולב, של ידע וזיקה למקומות ולאתרים, בהם נבקר..

מתחילת הטיול, לוח הזמנים היה "מתוקתק" ... וספירת הנוכחים בכל "תחנה", היתה עקבית!

העמידה בלוח הזמנים, היתה חלק אינטגרלי מעקרונות הטיול, ותרמה רבות להצלחתו!

ההתייחסות האישית המיוחדת של חנן ל"אוכלוסית" הטיול ה"בוגרת", והתמיכה בכל אחד/ת מהם בעת הצורך, הותירה הרגשה טובה ובטוחה!
גם זו "תרומה" משמעותית להצלחת הטיול!

חנן נושא עמו ידע רב, הפרוש על תחומים רבים!
החל מההסטוריה של המקום, דרך גיאוגרפיה, נתונים סטטיסטיים, אורח חיים, מנהגים והליכות, וכמובן, האוכלוסיה היהודית, והתנהלותה, לאורך השנים.
חשוב לציין, כי כמעט כל שאלה, אשר נשאל - זכתה למענה הולם!

חווינו שעות ארוכות של הרצאות, תוך כדי הנסיעות הממושכות, בשילוב הסברים, על הנופים המרהיבים ותופעות הטבע, הניבטים מחלונות האוטובוס, ובאתרים, בהם ביקרנו.

הנסיעות - מלוות, תמיד, בחידונים, שירים, סיפורים, ואסוציאציות המלוות, לפרקים, בבדיחות הדעת...

חנן ניחן בחוש הומור, אשר לווה אותנו במהלך הטיול, והוסיף נופך לאווירה, והעלאת חיובים...

רגישותו וסבלנותו, ניכרים היטב, לאורך כל הטיול...

האיכפתיות...הדאגה - כל כך דומיננטיות ומשמעותיות....כמו גם, הענקת התחושה של "אני זמין"....

בימים טרופים אלה, אותם אנו חווים בכאב ודאגה...רחוקים ממשפחותינו:
הגדולה של חנן, לשים את הדגש, בערב ששי, על "קבלת שבת" - מחזקים את התחושה הביתית, מלכדים את הקבוצה, ומעצימים את ה"ביחד"...

חברת "פגאסוס" זכתה במדריך מיוחד, המאופיין בערכים, איכויות, ואנושי

ות -

שהם נכס יקר, לכל הדעות....

ללא ספק, הזכיה היא גם שלנו!!

נילי ניב