



אז מה היה לנו???

באחת בלילה נפגשנו בשדה התעופה,
עם חן סופר המדריכה האלופה.
לאחר כ-6 שעות, נחתנו בליסבון הבירה,
ושם חווינו את החוויה הראשונה:
המזוודה של שרה סירבה לעלות לטיסה.
לאחר עיכוב של כשעה, ולמרות העייפות הרבה,
חן שלנו לא וויתרה ואותנו הובילה לקאבו דה-רוקה,
הפינה המערבית ביותר של אירופה.
בכפר אובידוש שתינו ג'ינג'ה לראשונה,
והתלהבנו מהאז'ולז'וס שראינו בכל פינה.
בפאטימה, מרכז הצליינות העולמי,
צפינו בטקס מרשים מאוד וייחודי.
בטומאר ביקרנו בבית כנסת שהפך למוזיאון,
ובעיררה בלמונטה הלכנו במסלול היהודי בחום המון...
ובל נשכח את פדרו ואינאש הנאהבים,
הלא הם רומאו ויוליה המקומיים.
באוניברסיטה המיוחדת במינה בקואימברה,
ספגנו קצת השכלה וקולטורה בספרייה.
גילינו שגם בפורטוגל יש וונציה באביירו,
ובפורטו זכינו לשייט על הדורו.
(אולי זה לא בדיוק הסדר הנכון...
העיקר שבכל ערב הגענו ביחד למלון!).

בפורטו בערב האחרון במסעדה,
ניהננו מארוחה אסייתית "אכול כפי יכולתך",
שבה הרובוט הגיש לכל אחד ואחת מנה.
ושוב אחרי ארוחה דשנה,
זכינו ללילה ללא שינה.
עזבנו את פורטו בטיסה,
ונחתנו במדיירה המדהימה,
שפונשל היא עיר בירתה.
טיפסנו לגבהים וטיילנו בין העננים,
ומשם ירדנו לחופים מהממים,
בהם בריכות געשיות בין סלעים שחורים.
בפושנל באחד מהערבים,
יצאנו לאכול שיפודי בשר תלויים על קולבים,
ובמופע הפולקלור הצטרפנו לריקודים.

(לפני שנשכח יש לציין...
שבכל מקום ובכל אתר,
חן דאגה למקום בו,
את השלפוחית לרוקן אפשר).

עכשיו להמשיך במסלול הטיול נותר:
את הבוקר פתחנו בגלישה על מזחלות הטוברגניים,
ומשם המשכנו לגנים היפים הבוטניים.
לסיום ירדנו מההר...
איך???

בשייט???
לא!!!
בטיסה???
לא!!!
באוטובוס???
לא!!!
ברגל???
לא!!!
אז איך???
ברכבל!!! ברכבל!!!

ואז....

על הדף מעט מקום נותר,
אז זה בדיוק הזמן להזכיר את כל השאר:
1. ואוווו ושוב ואוווו ושוב ואוווו
2. מבצרים, כנסיות, קטדראלות והמון תצפיות,
ובעיקר המון עליות וירידות עם או בלי מדרגות.
3. סרקופג = אוכל בשר,
פאשטל דה בלם ופאשטל כל השאר.
4. מוזיאונים וכרכרות, אנדרטת התגליות,
הנרי, פדרו, ואסקו דה גמה,
ופליפה המלכה אם אכן זהו שמה.

ועל כל אלה ועל עוד חוויות בלתי נשכחות,
נרצה כולנו לך חן היקרה להודות,
על היחס האנושי, האכפתיות וההקשבה,
על הסבלנות ועל ההיענות לכל בקשה.
בדרך המיוחדת שלך תרמת לאווירה הנעימה והמכילה,
סיפרת סיפורים מרתקים ומעניינים ברוגע ובשלוה,
ובזכותך הטויל היה פשוט מושלם ונפלא!!!

מכל קבוצת המטיילים מספר 31 המקסימה,
שבפורטוגל ומדיירה איתך טיילה
לך, חן, מקדישים מכתב זה באהבה

14-24/7

Obrigada

