

ברכה ותודה לדני לנהגים, למדריכים המקומיים ולמטיילים.

לפני הטיול דליה סיפרה לספרית שלה שגית, שאנחנו נוסעים לטיול עם פגסוס למונטנגרו. השתגעתם אמרה לה שגית, פגסוס חברה נוראית, המסלול זה לא המסלול בפועל, המלונות על הפנים, האוטובוסים זוועה, בקיצור הסתבכתם. והאנשים שנרשמים שם, לא עלינו, זה לבד יהרוס לכם את הטיול. כבר הזמנו, דליה השיבה, יש לנו מדריך שאומרים שהוא משהו משהו. מי זה? דני קידר. - דליה, שמעתי עליו דברים לא טובים, לא מכיר את החומר, לא שולט בקבוצה, בקיצור נפלתם.

- דליה חוזרת מהטיול ודבר ראשון הולכת לספרית שגית.
- נו איך היה? צדקתי נכון. לא, טעית בגדול: פגסוס חברה מצוינת, החבורה נהדרת, מגוונת, משעשעת ומעניינת, כל אחד ואחת עולם ומלואו. המסלול בדיוק מה שאמרו ויותר, המלונות בסדר גמור, יש כאלה שהחדרים מצוינים ויש כאלה שהאוכל מצוין, קצת חבל שזה לא היה ביחד, אבל לא נורא. האוטובוסים חדישים נקיים, ומסודרים. נכון שבשביל לדבר עם הנהג, דני מטלפן לאשתו של הנהג בבית שמבינה אנגלית והיא מסבירה לבעלה במונטנגרית מה לעשות ואיפה לפנות. קצת מורכב, וקצת מפחיד בפיתולים של הכביש אבל משעשע. למזלנו הייתה לנו את רימה, שדוברת אידיש, רומנית רוסית ועברית, מסתבר שהם דוברי רוסית, כנראה מחכים ליום שרוסיה תסיים עם אוקראינה ותעבור אליהם, בקיצור רימה Translate פתרה את כל הבעיות, והיות והיא גם מומחית לדמנטים ולתקשורת, זה מאוד עזר.

- נו והמדריך דני בטח על הפנים. מה פתאום מדריך עשר, נכון שהוא לא כל כך שומע טוב, אבל מקשיב מצוין, דאג לבטיחות ולנוחות, שולט בגיאוגרפיה בהיסטוריה ובכל מה שמדריך טוב צריך, כמו כן מארגן משכמו ומעלה. זה נכון שהוא מקפיד על לוח הזמנים, למשל קובע שנפגשים ליד האוטובוס ב - 8.14 והוא לא יודע שלא לכולם יש שעונים דיגיטליים וגם לאלה שיש, הראייה כבר לא משהו, אבל הסתדרנו ולמדנו להזמין ולשתות קפה ב 17 וחצי דקות. בקצור הלכנו אחריו בעיניים עצומות, מדי פעם גם אנחנו פקחנו את עינינו כדי לראות שהוא לא הולך בעיניים עצומות, אבל אני ממליצה עליו בפה מלא.

את יודעת אמרה דליה לספרית, הייתה בחבורה אחת סטייליסטית כמו שאומרים, היא לקחה אותי הצידה, ושאלה אותי משהו בשקט ובסודי סודות. שגית הספרית כמובן הכריחה את דליה לספר לה מה לחשה לה הסטייליסטית. דליה ניסתה להתחמק, ובסוף סיפרה לה: הסטייליסטית שאלה אותי מי הספרית שעשתה לי תסרוקת נוראית כל כך. וחוץ מזה איזה טיול יכול לספר שנסענו חצי יום עם אדם מת שחזר לחיים, לא כמו ישו אלא באמת, וליתר בטחון לקחו אותו לתדר מיון לבדוק שהוא באמת חי

אז תודה לדני ולחבורת המופלאים שהנעימו לנו את הטיול.

דליה וצבילי