



Handwritten notes: 1372, 133, 242, 0519

בהתרגשות רבה נפגשנו בשדה התעופה, ויצאנו לדרך בהתלהבות מרובה. טסנו טיסת צהרים שהייתה סוערת ורועשת, מזג האוויר הפכפך וקבוצות מדובבות ולא שקטות. הגענו לעת ערב למרקש, בשדה המתין איבריהם החביב שליווה אותנו לאורך כל הטיול. הגענו למלון ריאל כחיל היפיפה, אוטנטי ומפתיע לטובה. ישבנו לשיחת פתיחה עם דודו וניכנסנו לחודה, מה זה אנחנו שוב בטירוגות, מספרי ברזל, לוחות זמנים נוקשים, ווי ווי אמרו חבריי, המדריך הוא רס"ר. לאט לאט התקלפה הקליפה והכרנו דודו מובחר. ידע נרחב וסבלנות אין קץ הפתיע בסיפורים, שירים וחרוזים ואף הפתעות ופינוקים.

השכמנו בבוקרו של היום השני במרוקו לכיוון קזבלנקה, העיר הלבנה. נסענו לכיכר מוחמד החמישי, השתעשנו עם היונים, ראינו את בית משפט השלום, בניין העירייה והמזרקה היפה ומשם לצהרים כטיילת קורניש, טיילת מדהימה המזכירה את יפו שלנו, אכלנו נהננו והמשכנו לעבר המסגד השלישי בגדלו בעולם, על שם חסן השני, משם נסענו, בחריגה מהתוכנית, כן כן דודו יודע להפתיע, לבית הכנסת היהודי, פגשנו את דוד שחי במרוקו ויחד איתו נשאנו תפילה, המשכנו לבית המאפה של דוד, קנינו עוגיות, כמוכן אחרי מספר טעימות, כי לא אכלנו מספיק, סיימנו ברובע חנוס בבית הקפה שם מגישים נוס נוס, דודו שלנו אף לקנות עוגיות. כדי להמתיק לנו את התה. נסענו למלון נובדיקס ללינת לילה, שם הלכנו לאיבוד באמבטיה הגדולה.

יום שלישי לטיול עובנו את קזבלנקה לכיוון רבט בירת מרוקו, ביקרנו במתחם ארמון המלך, במוזיאון בו קבורים המלכים האחרונים, מוחמד החמישי וחסן השני, צפינו בשחזור המסגד שנהרס, הצטלמנו תמונה קבוצתית והמשכנו בסיוור רגלי לקטבת הודיה עם תצפית למפגש בין האוקיינוס לנהר, העצלנים הגיעו רכובים על ריקשה ברעש וצלצולים (טוהר, אורי ואמנון). המשכנו לעיר השכנה סלה ל... נכון ארוחת צהרים, שם הפתעה, המתינו לנו התמונות, מלא תמונות, מסתבר שעשו לנו פפריצי. קנינו חלק, השארנו הרבה, ובסופו של יום דודו רכש את יתרת התמונות וחילק לקבוצה, כן כן הולך ומשתפר. המשכנו לעיר מקנס שהייתה הבירה בתקופת הסולטן מולה ישמעל, ביקרנו במוזיאון ששם קבורה משפחת הסולטן, עברנו דרך שער, באב אל מנצור, בחומה המקיפה את המדינה של מקנס, הרובע היהודי של מקנס, תלמד התורה, ומשם לבירה הראשונה של מרוקו פס, ללינת לילה במלון זאלק פארק. היום הרביעי לטיול התחלנו ברובע היהודי המלאח שהוקם בשנת 1438, ביקרנו בבית הכנסת אבן דגן, המשכנו לסיוור אצל בעלי המלאכה, רקעי הנחושת, הכורסקאים, מעבדי העורות, מפעל הקרמיקה שם כוודנו בתה ומפלטת ורכשו מזכרות. ביקרנו במדרסת אבו ענינה, עברנו דרך האוניברסיטה הראשונה בעולם, שם לימד הרמב"ם, רובע הנגרים, מוזיאון ומשם לצהרים וביקור בקניון. כערב נסענו לערב פולקלור, מוזיקה ואלכוהול וכמוכן זמינו במופע של חברנו הרקדנים הכוכבים.

היום החמישי לסיוור, בית העלמין היהודי, קברו של רבי יהודה אבן עטר וקברו של ממה סוליקה, התפללנו והדלקו נרות ואמן שכל תפילותיכם יתגשמו, המשכנו לעיר איפראן, עירית נפש צרפתית, הצטלמנו עם האריה, כמוכן קפה ומאפה ומיד חלילה שלא נרעב נסענו לארוחת צהרים בעיר חנפירה, נהננו מאוכל אוטנטי, טאזין של קוסקוס ועוד מטעמים. המשכנו לעמק הטאדלה בדרךנו לעיר הגדולה בני מלל, ביקור במעיינות, עלינו למבצר שבראש הגבעה ושם פגשנו את המשיח על החמור הלבן, אמנון שהגיע בדהרה. ממשיכים למלון טונקוט ללינת לילה שלוותה בצרחות הטונסים, אך איזה בריכה....

קמנו לבוקרו של היום השישי לטיול, נסענו דרך סכר בין הלוואדין, האגם הגדול, מפלי האוויר הגבוהים ביותר במרוקו, סיימו בשמורת הטבע, השתעשענו עם הקופים, כמוכן שגם שם קנינו כפתנים ועוד דברים. נהננו מתה וספינו בבית הקפה, סיוור קצר ושוב... ארוחת צהרים אוטנטית של קוסקוס. לאחר האוכל שבעים ועייפים המשכנו בנסיעה לעיר הגדולה מרקש. היום השביעי, יום של חגיגות, הופ הופ טרללה יום הולדת לזרן המדהימה וזכינו בחגיגה כפולה, ליורי וויקטוריה נולדה נכדה. את הבוקר התחלנו בסיוור גיפיים להרים הגבוהים, בדרך עצרנו בבית כרברי לתה ומגדנות וכמוכן גם שם קניות, עלינו להר אוקומידן בגובה 2680 מטר והתצפית הייתה מדהימה... סתאסם ערפל. ירדנו לנהר האוריקה לפלג נחל ישבנו לקפה מהנה. משם לעיר חזרה, לכיכר ג'אמה אל פנה לקניות וכיף, ארוחת צהרים ולאחר מכן ארמון הבאיה וסיימו בביקור ברובע היהודי בבית הכנסת אל עזמה. חזרנו למלון, ארוחת ערב כולל חגיגת יום הולדת ולערב פולקלור פנטזיה במרקש, ערב מדהים ומופלא עם מוסיקה שירה וריקודים. יום שמיני מפגש סיכום, גנים בוטנים, גני מנרה, מסגד קוטוביה, נסיים בקניון ארוחת שופינג ופיזור הדירהם שנותר בחנויות הקניון ונסיעה לכיוון שדה התעופה חזרה הביתה.

אזודו, המסע איתך היה מופלא ועל כך יעידו כול חברי הקבוצה. ידע נרחב, הסברים מאירים, סיפורי אגדות ושירים נעימים המון סבלנות והכלה. ונדה על האמת, קבוצה של 41 זו משימה לא קלה.

דודו היקר בשמי ובשם הקבוצה רוצים לומר לך תודה, בזכותך מרוקו ניכנסה אלינו ללב ולנשמה ותישאר בליבנו כחוויה מדהימה. ולכן קבוצה מופלאה, תודה על הכול בזכותכם הטיול היה מופלא. ולפני סוף המסע עוד אחת קטנה, דבר בו אני ממש לאמינה... אדם צריך שיחזיק מזוודה של זכרונות, תדמיל של חוויות ואוסף של חלומות. מקווה שגטייל בעוד מחזות קסומים, וניפגש בטיולים הבאים.

נשלח מה-iPhone שלי