

בערבו של יום גשום יצאנו מארץ האבות – הרחק הרחק מזרחה. מוביל אותנו ראש הקבוצה, אברהם (הוא אבי), וכדי שנרגיש כמו בבית, מלוות אותו לא רק "שרה" אחת – אלא שלוש... חצינו הרים, טיפסנו עם מקלות, יצרנו תצלומים, למדנו על דתות ואמונות, ראינו מערה ונטיפים, ועמודים – מיס מזדקרים! למדנו על הרבה "איזמים": בודהיזם, הינדואיזם, קומוניזם, דאואיזם; הבנו ש"אורנג" זה לא רק כתום (או חברת טלפון), שמלחמות הן איומות והאדם הוא אחת החיות האכזריות בתבל... חצינו נהרות, תעלות ודלתות – בסירות גדולות וקטנות – ויחד איתך היינו ל"ג עולי הסירה. טעמנו פירות במיני טעמים וצבעים, למדנו על שבטים נידחים, חזינו בתדהמה ובהתפעלות בנחשול האופנועים, המשתלבים זה עם זה – ואיתנו, נהנינו לנסוע באופני הסייקלו, בודי מסאג' חברותי ופוט מסאז' ידידותי, למדנו איך מזווגים פנינים, מייצרים אביזרים עם לק, שיש לתפארה ואריגה בהדרה, ממתקי קוקוס, שווקים צפים, חוות דגים, חושות עלובות, ובקיצור – עולם מרתק ומסקרן. הסתובבנו בשווקים שוקקים, בארמונות, מקדשים ופגודות, פגשנו אנשים מחייכים - ולא מצאנו מברשות לאסלות בשירותים, נהנינו מהירוק מכל עבר, מטֶרסות האורז ומאורות בכל עבר, אפילו מזג האוויר האיר לנו פנים! באימוני הסיירת שלנו – אפילו הווייטקונג לא הפחידו אותנו, הרבה פינוקים נוספים וטבע עוצמתי, הכובש גם מקדשים! אז מי אנחנו? צמחוניים ואוכלי כל, שתקנים יותר ובעלי קול, צירופים משפחתיים מגוונים, יושבי קדימה ואחורה, ובעיקר – חבורה מקסימה, המונה 32 איש ואישה, וביחד ל"ב! ואכן, היה הרבה לב ופרגון הדדי, ושבועיים של חברותא, שלבטח תהיה לה המשכיות!

אז הגיע רגע של תודה לך, אבי: על העברת הנושאים המגוונים בעניין רב ובידענות מרשימה, על ארגון לוגיסטי מעולה, על דאגה לפרט, על כך שחווינו, בזכותך, טיול מרתק, על הסיכומים היומיים, הדורשים אף הם השקעה כה רבה, ויישארו איתנו לאורך זמן, ועיקר העיקרים – שהינך מחזיר אותנו בשלום אל ארץ האבות, שכולנו כל כך אוהבים! מאחלת לך ולנו שנמשיך לטייל, לגלות ארצות מרתקות, להציב אתגרים – ולעמוד בהם – וכל זאת בבריאות איתנה!

בהערכה רבה
קבוצת פגסוס, סיירת ל"ב
7.3.19 - 19.2.19