



## לאבי בן נתן

☺ היה פעם איש שתבע אמרת שטות : / "לראות את נאפולי ולמות".  
ואני לעומת זאת אומרת את יפן לראות / ולחיות, לחוות ולראות " עוד ועוד .  
הטיול ליפן היה בגדר חלום / החלום התממש והנה אנחנו פה היום .  
פגשנו עם מיוחד , נופים , גנים , מקדשים / עשרה ימים של שיכרון חושים .  
אז תודה מיוחדת למספר אנשים / שבזכותם זכיתי חלום להגשים :  
לאסתר – שאת בשורת הטיול לצפון הביאה / ובכך אצלנו את הגלגל הניעה .  
לשולי – אשת הקשר , האמא הגדולה / יוזמת , מארגנת , אשה פעילה .  
לאבי שהדריך ותקתק ועלינו שמר /הקשיב לבקשות , ואז את המילה האחרונה אמר  
מדריך שופע ידע אך מודה גם בטעויות / הן כך מדריך צריך להיות .  
לטומו – מדריכטנו היקרה / שבשיטה היפנית כל דבר תקתקה ועזרה .  
לכל גחמה ולכל שיגעון / נתנה מענה מצאה פיתרון .  
לחברי הקבוצה – שהיו נחמדים עד מאוד / עם כאלה אנשים כיף לבלות .  
ואחרונים- אנחנו , עצמנו – על שהחלטנו לצאת ליפן , אשרינו שזכינו להיות כאן .

עדנה נתנס- מצובה

☺ לחברת "פגסוס" ולאבי המדריך שלנו -

אני רוצה להביע את הערכתי ותודתי על טיול מיוחד ומהנה שעברנו בשבועיים  
האחרונים . תודה על פינוק הראשוני שקיבלנו- אחרי הנחיתה והנסיעה הארוכה זכינו  
לארוחה טעימה ומיוחדת עם קבלת פנים יפנית מפנקת . ובהמשך , בשונה מטיולים  
קודמים , סעדנו ארוחות במסעדות ולא רק במלון , ולרוב נהנינו מאד . המלונות נבחרו  
בקפידה והיו טובים – למעט בעיית המקלחת .  
למדנו הרבה מאד על ההסטוריה של יפן עם חיבור לזמן העכשווי , נהנינו ממגוון  
אטרקציות כמו שיט , רכבל, רכבת רגילה ומהירה , סיורים ליליים והזדמנות לחופש  
בשווקים . תקופת הפריחה מוצתה עד הסוף ונהננו ממנה בכל רגע אפשרי . אני נהנתי  
מכל רגע בטיול – הן מהצד הארגוני והן מהצד החוויתי . נראה , שהושקעו הרבה  
מחשבה ורצון לדאוג לנו לטיול כיפי , ואכן מבחינתי הצליח מאד . תודה לכולם – נשמח  
לטייל שוב ביחד .

אסתר ואבי צרקביץ , קיבוץ מצובה ד.נ.ג.מ.22836

אסתר – 054-4497113 אבי – 054-6585705