

בוקר טוב לכל חברי הקבוצה. בתקווה שכולם הצליחו להרדם. יפן מהממת ורבגונית. קיבלה אותנו באהבה רבה. אבל "לב" הטיול הוא (במקרה שלנו היא!) המדריך. זכינו בכך רות. מדריכה בעלת ידע רב, נעימת הליכות, אחראית ומכילה. ראית כל אחד ואחת! ידעת להבין ולהתייחס וכמובן לעזור. העברת לנו את החוויה היפנית על שלל היבטיה באינטליגנטיות ובמינונים מדויקים. הרבה בזכותך הפכנו מקבוצה מקרית של אנשים במגוון רחב של גילים, למעין משפחה למשך כשבועיים. והיתה הרגשה שכולם בשביל כולם. תודה לכל אחד ואחת על אורה נעימה, על התחשבות ועל חיובים למדנו. חווינו. התעשרנו בידע רב. (בדרך הדי ארוכה, חזרה הביתה, "תירגלנו" את הידע שרכשנו כשסיפרנו לבן שלנו על הטיול). פסח כבר בפתח. חג שמח לכל אחד ואחת. ואמן שהחטופים האהובים יזכו לצאת לחירות!!! זכות בסיסית. תודה! ותודה מיוחדת למדריך היפני!! היה טיול נפלא

קבוצת TKK0320

רות היקרה,

המסע שלנו ביפן התקרב לסימונו, ואנו מלאי הערכה, התרגשות והכרת תודה. היה זה טיול שלא נשכח – חוויה עשירה ומלאה השראה, וזה הרבה בזכותך.

מהרגע הראשון היה ברור לנו שאנחנו בידיים טובות. הידע הרחב שלך, האהבה לתרבות היפנית, ההסברים המדויקים והסיפורים המרתקים הפכו כל אתר, רחוב ונוף לחוויה חיה ומרגשת. לא הסתפקת רק בעובדות יבשות – הצלחת לגרום לנו להרגיש את יפן, להבין את הרוח שמאחורי המקדשים, המסורות, האוכל ואפילו סדרי היום של המקומיים.

מעבר למקצועיות שלך, אי אפשר שלא להזכיר את האנרגיה החיובית, החיוך שתמיד היה שם הסבלנות והיכולת לדאוג לכל אחד מאיתנו כאילו היינו משפחה אחת גדולה. לא משנה אם היה מדובר בשאלה קטנה, בבקשה מיוחדת או פשוט בצורך בעוד רגע של הסבר – היית שם תמיד, עם סבלנות ורצון אמיתי להעשיר אותנו.

אז בשם כולנו, תודה לך על טיול בלתי נשכח, על הדרך שבה הפכת כל רגע למשמעותי, ועל כך שליווית אותנו במסע המיוחד הזה עם כל כך הרבה לב

בהמון תודה והערכה,

בשם כולנו.