

חברים יקרים

לא יאומן אבל

הסתיים לו מסע מופלא לויאטנם וקמבודיה עם חברת פגסוס בו יצאנו כולנו מהארץ האהובה שלנו 17/2 . קצת לשנות אוירה וקצת לנשום אויר לריאות ולצבור כוחות למה שעוד מחכה לנו בארץ.

באופן אישי אני בהודיה תמידית , כזאת אני : רואה את הטוב את החיובי ואת שלושת רבעי הכוס המלאה

מלאה באופטימיות ובתפילה שיהיה טוב ורק יותר טוב 🙏

אז רק אשתף אתכם על מה אני מודה :

קודם כל שהתאפשר לנו להרשם לטיול הזה

רב האנשים בעולם פחות מצליחים לעשות מה שאנחנו עשינו אז כבר זכינו.

מודה על שלמרות הגב התפוס השתפר מצבי והצלחתי לא לבטל את הנסיעה ולא לאכזב את יוסי .

מודה ליוסי החצי השני שלי שבלעדיו זה לא היה קורה יש לו חלק גדול מאד בלהוציא לפועל את התוכניות המשותפות שלנו.

(כן ראובן הוא פחות מדבר ויותר עושה 😊)

מודה על קבוצה מקסימה במיוחד שכוללת אוסף אנשים נחמדים מענינים מצחיקים לבביים חברותיים , מודה שהתמזל ממזלנו שטלי וירון האהובים כאן אתנו בחוויה המדהימה .

מודה לכל אחד ואחת מכם באופן אישי על החיוך התמיכה העזרה האכפתיות הפרגון

ממש לא ברור מאליו

הרי לפני רגע היינו זרים. בעצם ישראלי לישראלי או יותר נכון יהודי ליהודי תמיד מתחברים ומיד נוצר הקשר ואף פעם אינם זרים זה לזה . זה סוד הקסם שלנו , הלוואי שנדע לשמור על זה ביחד ולהביא את ארצנו למחוזות בריאים וטובים יותר אמן 🙏🙏

אני מודה לחברת פגסוס המצוינת שמבחינתנו הכל תקתק כמו שעון שוויצרי. היתה חשיבה כוללת על כל הפרטים הקטנים והגדולים

זה טיול שלישי שלנו עם החברה ומאמינה בעזרת השם שנהיה בריאים להמשיך ולטייל איתם בכיף ובהנאה צרופה בעתיד.

והכי הכי אני רוצה להודות בשמי ובשם יוסי לאבי המנצח של כל האופרציה הכל כך מורכבת הזאת בהמון חן מקצועיות , רגישות לצרכים של כל אחד ואחת , ו של כולנו ביחד בקבוצה. ממש משימה לא פשוטה

אבי התחברת לכולם למרות השונות , גילית ים של סבלנות וסובלנות לצד הידע הרב הסקרנות והאהבה למקום שנטעת בנו .

אז מאחלת לנו שהחטופים יחזרו במהרה אמן

ושנהיה בריאים עם שמחה בלב ונמשיך לטייל ולהנות מהחיים