

26.10.24

מינה יקרה,

מדריכת הטיוול המופלאה שכבר בשיחת הטלפון הראשונה
אפשר היה להבין שאנחנו יוצאים עימה לחוויה מיוחדת במינה.
אדיבה, נעימה, קשובה, סבלנית ומתחשבת,
דואגת למלא בקשות לכל אחד כמו אמא אווזה – את פשוט מרגשת.
עוף, דגים, בשר או צמחוני – כל אחד קיבל מענה ענייני.
את הרשימות את מכינה מהבוקר, ובערב איתן מסתובבת,
והמלצרים מגישים את הארוחות לפי הנחיותיך – ממש כוכבת.
כמו שחשבת מלכתחילה, עבור רובנו הטול לרומניה היה סוג של ברירת מחדל,
כי חברות תעופה רבות בטלו הגעה לארץ בשל המצב, וזה סקנדל.
אבל בזכות האהבה הגדולה שלך למדינה הזאת,
הצלחת להעביר ידע רב בחן ובצורה מרתקת.
לכך נצרף את הרי הקרפטים על נופיהם המדהימים וצבעי השלכת המרהיבים,
ואת בקשתך לבחור שירים אישיים שאותם השמעת באוטובוס,
ובכך הוספת צחוק ואווירה לחוויה מרגשת ומעשירה.
באופן זה, הכרנו חבורת אנשים מעניינים, חמים וטובים
וזה הרי מתכון מנצח לעוד טיולים רבים.
איתך טיילנו במקומות יפים, כשבאורח פלא פתחת לנו דלתות
ובזכותך גילינו את רומניה עם המון הפתעות.
בטרגו מורש ובסיגישוארה ראינו בתי כנסת ופגשנו אנשים מיוחדים-
ביקורים שהותירו בנו חותם, כי הרי כולנו יהודים.
ראינו כנסיות ומנזרים, ציורים, וויטראז'ים ומבנים מפוארים,
ואף פגשנו נזירות קשישות, שאת חייהן לעבודה קשה מקדישות.
כך הלכו ונחשפו בפנינו ההיסטוריה והתרבות של רומניה הגדולה,
מדינה עם פוטנציאל רב, שיופיה לאט לאט נגלה.



צעדנו בערים יפהפיות ובטבע מהמם במזג אוויר שמשי ונקי,
אך לא נשכח גם את הקור המקפיא.

זכינו לטעימות רומניות בקסם של טעמים,
כל ביס היה חגיגה עם קובריגים וקוורטוש מתוקים,
במיוחד הפפנאש עם השמנת והריבה – פשוט הנאה.

והנה, טיולנו עומד לפני סיום,
זו העת לומר לך תודה על כל רגע קסום,
על טיול מלא חוויות
ועל כך שלרגע קצר יכולנו לנשום בשקט אוויר לריאות
לפני שאנו חוזרים לישראל הכואבת
להמשיך את חיינו לחיות.

אין ספק שאת מדריכה עם לב רחב ואוהב – אישה נדירה,
ומבחינתנו, טיול זה היה יופי של בחירה.

באהבה,

טיול פגסוס לרומניה

אוקטובר 2024

