

ב'בתמוז תשפ"ד

מאת : ביטון שרה ובנימין .

7 ליוני שנת 2024

לכבוד : מערכת ההדרכה של חברת פגסוס ישראל .

הנדון : הערכה למדריך דידי שפריר (כוכבי האלפים 25/06/2024) .

מדריך בינוני אומר ,

מדריך טוב מסביר .

מדריך מצוין מדגים .

המדריך הגדול – מעורר השראה (ויליאם ארתור וורד) .

יצאנו לטיול בתקופה מאתגרת ,

כשידנו אוחזות בשתי מזוודות .

האחת מזוודה פיזית והשנייה מזוודת הדאגות .

פגשנו אותך דידי , שבמשפט קצר , מכונן איגדת את כל המטיילים למוד של טיול כיף והנאה.

והמשפט היה " לשים את כל המצב בצד ולהנות "

התברכנו בך כמדריך מקצועי , מנוסה , בעל ידע עולם רחב . שילבת את הסברך בצורה

מעניינת , מקורית והומוריסטית .

דרכי ההדרכה שלך היו מגוונות : חידונים , משחקי טרוויה , מוסיקה רלבנטית לנושא ,

סיפורים ואנקדוטות הקשורות לנושא .

ניכר כי , עבודת ההדרכה זורמת ברמ"ח אברייך ואתה נהנה מעבודתך ומקרין זאת

לכולם .

דאגתך ומסירותך לחברי הקבוצה ולגיבושה הייתה ראייה לכל שבח .

עזרת וסייעת בכל בעייה ואפילו לעת מצוא שימשת כמלצר ...

ניכר כי , טובת , הרחבת אופקים הנאת המטיילים בראש מעיינך .

השכלת לקחת את כל חברי הקבוצה מהכפר , קיבוץ , מושב , עיר ופרפריה ולהפוך אותם

לכור היתוך ישראלי של מטיילי האלפים .

התחושה הייתה שיויונית , נעימה , מאפשרת ורגועה .

כבשנו את מסלולי אוסטריה , אלפים ושוויץ ברגלינו והטבענו את חותמנו בחדרי הנוחיות
כל שעתיים בדיוק שווצרי ...

הייתה לנו שגרה יומית קבועה : דף יומי מפי דידי, תפילת הדרך .

אשרינו ואשרי פגסוס שזכינו בכך כמדריך מזן נדיר !!!

לסיכום : אנו שבים הבייתה עם שתי המזוודות כשמזוודת הדאגות הצטמצמה והתמלאה
בחיות , ריגושים , נופים , והמון תובנות .

בברכה ובתודה

ביטון שרה ובנימין