

שלום רב,

חזרנו מטיול ללפנד 15.3.2023-22.3.2023 בהדרכתו של שמוליק דולב.

ברצוננו להביע את תודתנו העמוקה למדריך שמוליק דולב על חוויה ייחודית, קסומה ומהנה.

שמוליק דולב, הגשת לנו את לפנד דרך סיפורים, אנקדוטות ושירים. הכרת לנו את המקום באמצעות הרגליים והרגש.

פגשנו בך לראשונה – והתאהבנו !

התאהבנו בנועם שבך, באדם שאתה, בידע הבלתי נדלה, באיכפתיות.

ידעת להיות האדם הבוגר, המדריך, הסמכותי ועם זאת להיות הילד השובב, שידע להצחיק ולהשתובב.

הפקת יום הולדת לכל מטייל שחגג ונתת לכל "ילד יום הולדת" את ההרגשה שזהו **היום המיוחד שלו.. ורק שלו..** הקפדת הקפדה יתירה על בחירת מקום (וחגגנו בקבוצה 3 ימי הולדת ובר מצווה אחד) ובטוחה אני שזיכרון זה יהיה **חקוק לנצח לכל אחד !!**

אין מטייל שלא זימזם את "What a wonderful world" של לואי ארמסטרונג איתו פתחנו את הבוקר ואיתו גם סיימנו את סופו של הטיול.

"אני רואה עצים ירוקים, גם ורדים אדומים"

אני רואה אותם פורחים

בשבילי.. ובשבילך..

וחושב לעצמי

איזה עולם נפלא" ..

(חייבת לציין שהשיר הפך להיות התראת הבוקר שלי.. השעון המעורר, וזה נפלא להתעורר בחיך ולהיזכר.. עד כמה העולם שלנו אכן נפלא...)

יצאת מגדרך להראות לנו את זוהרו של "הזוהר הצפוני" והצלחת ! מבחינתי – עשיתי את הטיול באותו הרגע.. זה היה מופלא ועוצמתי .

אשרי פגסוס **למדריך שכמוך !!** שידע להעביר את יופיה של לפנד הקסומה לנו המטיילים, הרחיב את אופקינו, ידע "לנגן" את הקבוצה כשהוא המנצח ואנחנו המיתרים.. וידענו שאנו בידיים טובות .

אין ספק שנחזור ונטייל איתכם חברת פגסוס כמו שעשינו בשנים עברו

"מסע מוצלח לא מסתיים לעולם !!

קפילומטרים כן, אק הזמן נשאר חקוק בתוכך, הופק לחלק ממך.

כסוף המסע, אני מרציש מנצח, אלא, יותר אסיר תודה

כאילו שהדרך צררה בתוכי ולא אני בתוכה "

(אפרהט חלפין)