

דניאל

בסיומו של טיול מוצלח, אני רוצה להודות לך על האוירה הרגועה שבה הובלת את הטיול, למרות הלחצים הרבים שהופעלו עליך מכל הכיוונים. ע"י הבטחון המקומי שהקיף אותנו. על הידע הרב ששפעת עלינו, בתחומים רבים, והלוואי שנזכור ולו רק חלק קטן מהדברים. על תשומת הלב לבקשות המטיילים ועל רצונך הכן לקיימם, עד כמה שיכולת. והכל בשקט וברגיעה. על כל אלה ועוד דברים קטנים נוספים נתונה תודתנו.

מדור עדנה ודני

לקבוצה המובחרת

שתרמה להצלחת הטיול המיוחד והמעניין.  
ללא ספק זכינו במדריך משכמו ומעלה.  
שנמשיך להנות ולטייל.

אבני יפה

מצטרפת לברכות הנהדרות

נעם לנו מאוד להיות בחברתכם. היה טיול נהדר שלא ישכח במהרה  
למדנו המון ונקווה להתראות בעוד הרבה טיולים ורק בריאות לכולם.  
ולדניאל, תודה על הסבלנות, הרוגע והידע הרב.  
למדנו ממך בהנאה רבה, כן ירבו כמוך.

מלמוד רבקה

ירדנו מצרימה אל ארץ היאור

עם דניאל לקושש ולשבור

למדנו על המלך תות-שאלפים כבר נח המון

למדנו גם להגות את השם חתשפסות נכון

היינו באסואן, אבו סימבל ולוקסור

וגם באדפו שהיא חת חור

מי שהיה אמיץ השכים ולא הסס

על פירמידות קיפץ וראה את רעמסס

גם שטנו ורכבנו היינו בקרנך

הכח ממש בזול. מי צריך ארנך

הגענו לקהיר מרכז ציליביזיוני

מכמיר הלב לראות כאן את העוני

ולפעמים החגיגה נגמרת, נניח יד על החזה  
כי אם עברנו את פרעה עברנו גם את זה.  
ולסיום, תודה אישית לדניאל על ההדרכה המעמיקה ולקבוצה הקשובה  
שאיפשרו מסע מעניין, מחכים וחלק.

ד"ר יניב יצחק

אומרים שלכל דבר טוב  
יש התחלה ויש גם סוף.  
והיום, לאחר תשעה ימים  
אנחנו ביחד, כאן נפגשים  
אלא שהיום, זה לא כמו בהתחלה  
כי הפעם אנחנו כמעט כמו בני משפחה  
ביום הראשון, עייפים מעט  
התחלנו את הטיול בקבר סאדאת  
משם לכנסית הבריחה ולבית הכנסת שהיה סגור  
אז למה הגענו? לא היה ברור  
ביום השני טסנו ללוקסור ביקרנו במוזיאון החניטה  
מקום ממנו מגיעים לעולם הבא  
בלוקסור עלינו על ספינת תענוגות  
בערב נפגשנו והצגנו את השמות  
למחרת ביקרנו אצל תות אנח אמון וחתשפסוט  
שארחו אותנו יפה וכל אחד היה מבסוט  
משם נסענו לסיור השוק של לוקסור  
שם רודפים אחריו הרוכלים מלפנים ומאחור  
ואתה מרגיש עשיר כמו מלך העולם  
כשבדולר אחד אפשר לקנות את כולם  
משם המשכנו באוטובוס ונסענו המון  
כדי לבקר את נפרטיטי ותותאנח אמון  
המשכנו במסע למקדש תלמי  
היה קשה אך לא אמרנו אי  
צעדנו כמו חיילים ממש כמו שצריך

כשבראש צועד בגאווה דניאל המדריך  
תמיד סבלני, תמיד רגוע  
למרות שהמיקרופון התקלקל באופן קבוע  
אחרי צעקות וקצת בלגן  
הגענו סוף סוף לסכר אסואן  
אחרי אסואן היה יום בהיר  
וכלנו חזרנו היישר לקהיר  
ראינו מצודות ראינו מסגדים  
הלכנו לישון עייפים אך מרוצים  
למחרת הגיע היום שחיכינו לו כולם  
לראות את אחד משבעת מפלאי עולם  
חשבנו לרגע שזו אחיזת עיניים  
אך אלו היו פירמידות יפהפיות שראשן בשמיים

ולסיום חברים,  
נסכם בקצרה  
שנהייה רק בריאים  
עם המון טיולים  
כי יום שעובר  
לעולם מלא חוזר  
קחו הכל בקלות  
הצחוק יפה לבריאות  
חייכו אל העולם  
ממני שאוהבת את כולם

אלישע נורית