

30.11.22

30/11
פונק

GAE מנח

לכבוד ,

הנהלת פגסוס - טיולים מאורגנים

דרור - מנחה ומלווה הקבוצה

שלום רב,

מילות סיכום – לטיול מקיף לאמריות

בהנחיית ובליווי המדריך: דרור

שילוב מנצח של מדריך בשם -דרור נציג פגסוס, נזארד - מדריך מקומי ונהג מדהים שאת שמו אניני זוכרת.

כאחת מתוך קבוצה לא קטנה בכלל , נסחפתי, נסחפנו וזרמנו אחרי מנהיג שמקפיד על לוח זמנים, ועל אמון במי שידוע לשנות את סדר אירועי הטיול על מנת להכיל מקומות נוספים, אתרים שאינם בתוכנית , מבלי להפחית מהרשומים בתוכנית.

אז, דרור ! איש יקר

המסע בהנהגתך החל עוד לפני ה-24.11.22, התחושה הייתה שהטיול יצא לדרך כ-5 ימים קודם. מידי יום הודעה, המלצה, הנחיה , פתיחות לכל שאלה או בקשה מיוחדת. בקיצור טרם הכרותינו הייתה כבר תחושה רגועה שיש מי שאוחז בהגה, צריך לשחרר ולסמוך (אני אישית לא רגילה לשחרר – אבל....) !

דרור, במהלך כל שמונת הימים הללו, גילינו ונחשפנו לכישוריך המגוונים: כריזמטיות, אמפטיה, מאגר ידע מהלך, ניסיון בהובלת והבנת צרכי הפרט והקבוצה, התייחסות לכל פרט ובקשה מהקטנה לגדולה. שלא לשכוח את העמידה בלוח הזמנים המדויק על מנת לא לפספס חלילה פסיק. כל מיני הפתעות בדרך לצד המון אסרטיביות . חוש הומור מפולפל בקטעי קריאה, בדיחה, סיפור, הסברים אפילו בעת הנסיעה באוטובוס. אין לי ספק שהאווירה שנוצרה בקבוצה , הרכב הקבוצה השלימו את החוויה המדהימה שלנו מהאמרויות.

נוצרה הזדמנות נפלאה, לרקום חברויות שימשיכו גם מעבר להיכרות קצרה של 8 ימים. תוך כדי הטיול בהתבוננות בכולם חשתי את החיבור, הקירבה והדאגה איש לרעהו.

מזראד- אדם מקסים , בשקט ובשלווה שלו היה יד ימינו של דרור דאג לתרגם ולקצר תורים ,
דאג לכל הפרטים הקטנים – שילוב מנצח של שניכם .

הנהג הנפלא שקיבלנו – נהג באדיבות, לא העיר לקבוצה (לא שהיה בדיוק על מה להעיר,
היינו קבוצה נפלאה) . בכל ירידה מהאוטובוס דאג להעמיד שרפרף על מנת לקצר את
המרחק בין מדרגת האוטובוס לרצפה. דאג לאוטובוס נקי, נהג בזהירות והביא אותנו בריאים
ושלמים לכל יעד .