

אימי ואני, יצאנו לטיול של "פגסוס" לדרום ספרד. ברצוננו לשבח את "פגסוס" על המסלול ואת המדריך, משה כהן.

תכננו לנסוע לחו"ל בראש-השנה ליעד אחר עם חברת תיירות אחרת. למזלנו, הקבוצה היתה מלאה, לכן בחרנו במקום בטיול של "פגסוס" לדרום ספרד והרווחנו בגדול!!!

כבר בשלב בחירת החברה המארגנת נוכחנו, שאכן, כפי שאתם מפרסמים, "פגסוס" מציעה יותר מהמתחרות.

בטיול עצמו הסתבר שמלבד המסלול הייחודי, גם המדריך, משה כהן, משכמו ומעלה.

עוד לפני הטיול משה דאג לבצע שתי שיחות היכרות. אחת בסיסית, סוג של אישור פירטי ההרשמה, שאחריה המנה הצמחונית שלי בטיסה היתה סמוכה ובטוחה.

לקראת הנסיעה ביצע שיחה נוספת, בה הכיר אותנו קצת, שאל לגבי בקשות מיוחדות, אם יש, והסביר איך ימלאן. כמובן, מסר גם הנחיות כלליות לקראת הטיול.

מרגע הנחיתה לאחר טיסת ההמשך למלאגה מטר של בלת"מים מגוונים ורבים ירד על המדריך. בתי מילים – "קטן עליו". הנסיון שלו הביא לפתרונות מהירים ויעילים, וזאת תוך הבנה, אמפתיה וחיוך.

אין ספק שמשה אוהב את ההדרכה בחו"ל: ההתלהבות האין סופית שלו בכל מקום ואתר; ההשקעה בנו ובצרכים שלנו, אם, כאמור, במילוי צרכים ובפתרון בעיות; בפעילות אקסטרה בלילות אחרי ארוחת-הערב, פעילות שיזם מרצונו, בזמנו החופשי וביצע בשמחה, בהתלהבות ובאהבה גדולה; ומעל לכל – המקצועיות, המקצוענות והידע האין-סופי שלו.

והידע, הידע הבלתי-נלאה שלו בכל תחום – פיליפה ה-VI, מלך ספרד, יכול למנות את משה לענייני ההיסטוריה של ספרד, של יהדות ספרד ושל משפחת בית-המלוכה (אפילו מבחינה גנטית). המדריכים המקומיים, שהיו מחוייבים להצטרף, לפי הוראות ממשלת ספרד, היו מקצועיים ובקיאיים בחומר. התרגום של משה כלל מידע נוסף, שהאפיל על הידע שלהם. בנסיעות הארוכות בין היעדים, פרס בפנינו סקירה הסטורית, גיאוגרפית, תרבותית ואמנותית, תוך מתן הקשר בין האתרים וההקשר היהודי. הסבריו היו מפורטים, אך ברורים ופשוטים. רהיטות הדיבור שלו, התלהבותו והידע והבקיאיות שלו הלהיבו גם אותנו וריתקו אותנו. כל המשתתפים באוטובוס הקשיבו לו בשקיקה.

לטיול הזה נסענו, כאמור, אימי ואני. איצי בעשור התשיעי לחייה (בלת"ם בפני עצמו). לצד התלהבותה מספרד, המדהימה ביופיה, היא לא מפסיקה להלל ולשבח את משה כהן, המדריך, ואת חלקו הנכבד בהנאה שלה מהטיול. ואני מצטרפת אליה לכל מילה ושבח.

כאמור, היעד הזה לא היה התכנון המקורי לנסיעה. אומרים "משנה מקום משנה מזל" ואכן כך הוא! טוב שהכרנו את חברת "פגסוס" וטוב מאוד שנפל בחלקנו מדריך אמפתי, חייכן, קשוב, מקצועי, אינטליגנט ומוכשר כמו משה כהן. זכינו!

בתקווה להיפגש שוב בנסיעות הבאות,

טושה דומב,  
דורית דומב.