

לכבוד
מר איתמר ניר
מנכ"ל פגסוס

שלום רב,

מוצאת אני חובה נעימה לספר לך על חוויה מדהימה שעברנו בטיול לצפון הודו ונפאל, בהדרכתו של המדריך, האחד והיחיד, מוטי סטרול.

חייבת לציין שאין זו הפעם הראשונה שאנו בטיול מאורגן, אך זו פעם ראשונה שאנו נוסעים עם פגסוס ולאחר החוויה המדהימה שעברנו, ברור לנו שניסע איתכם גם בעתיד.

הרגשנו את נוכחותו ומעורבותו של מוטי עוד בשלב ההרשמה. היו לי כמה שאלות שנגעו לחששות כלליים לגבי הנסיעה להודו. מוטי ענה על כל שאלותינו באריכות ובחביבות.

פגשנו את מוטי במפגש ההכנה, אליו הגיע מוכן עם מפות, הסברים מפורטים והכוונות שלא הותירו מקום לספק ו/או לשאלות נוספות.

המפגש הראשון בנתב"ג ב- 8.10.22 לווה בהנחיות קפדניות, ליווי והשגחה.

לאורך כל הטיול הרגשנו שאנו בידיים טובות ובטוחות: מוטי בעל ידע עצום, כללי ועל הודו בפרט, ידע להעביר את הנושאים בצורה מעניינת, שריתקה את כל הגילאים (וטווח הגילאים בטיול עמד על מ-10 עד 76).

הטיול בארגונו היה מוקפד, מדויק, מעניין בצורה יוצאת מן הכלל ובעיקר – שמח.

פגשנו מקומיים רבים בדרכנו ומהם הבנו עד כמה מוטי מוכר ובעיקר אהוב ומוערך.

מוטי דאג לצלם כל אתר ולשתף איתנו בקבוצה, כולל הסברים.

משתפת אותך בדברים שנאמרו במפגש הסיכום בהולדיי אין בפונג'אב:

**"... תודה לך מוטי על ירידה לפרטים הקטנים, על הסברים, סיפורים, ידע אין סופי, תודה על פסוקו של יום, על עצירות חירום בדרך ועל היותך קשוב, גמיש ומכיל. הנגשת לנו הכל: מה אנו רואים, שומעים ומריחים.
דאגת למלאי בקבוקים, לאין סוף תיאומים ולטיול בו כל דקה מתוזמנת עד הפרטים הקטנים.
כמו אבא עוטר, פתרת כל בעיה וענית בסבלנות לכל שאלה. ובשעת מצוקה בכביש סואן, גם נתת יד ועזרת לנו לחצות את הכביש בבטחה.
המלצת מה לאכול, היכן כדאי לקנות, מה חדש, מה עתיק ואמרת בבטחון: "שימו פיל בבית – אם לא יועיל – לא יזיק....".**

הבנו ממוטי שחלק גדול מהצ'ופרים והפינוקים שקיבלנו בטיול היה בפירגונה המלא והנדיב של חברת פגסוס – ועל כך שלוחה לך תודתנו והערכתנו.

התברכתם במדריך שעושה את עבודתו באהבה, במסירות ומכל הלב.

תודה ויישר כח.

אילת ועמית קביצל
קיבוץ אילון