

לאילן היקר,

אפי ואני טיילנו רבות בעולם. בצעירותנו נסענו תמיד לבד, לעיתים גם עם הילדים, וניווטנו את דרכינו בעזרת מפות בעידן הטרור וייז. בשנים האחרונות התפנקנו יותר ומצאנו יתרונות שמתאימים למרום גילנו דווקא בטיולים המאורגנים.

הכרנו מדריכים רבים, מכל המינים ומכל הסוגים. היו ביניהם ידענים גדולים שהיו יבשים כמו צנון, היו כאלה שלא יודעים הרבה וגם מהבחינה החברתית לא היו מוצלחים מדי, היו כאלה שלא ידעו הרבה אבל עשו הרבה בידור, צחוקים וזה לא לה לה.

אילן הוא המדריך האולטימטיבי. שקט, צנוע, לא מתאמץ למצוא חן, סבלני וטוב לב. זה ממש לא פשוט לצאת למדבר עם 31 איש, שחלקם מתאימים יותר למחלקות הגריאטריות הטרור סיעודיות, וכל זה בעידן הקורונה הבעייתי.

אילן עשה זאת באמנות יתרה. בזכות ההנהגה השקטה של אילן לא היה איחור משמעותי אחד, לא אבד שום נוסע ולא היה ויכוח או ריב על מקומות באוטובוס, או על שעות מפגש או על נושאים עקרוניים אחרים. אילן הסביר הכל מראש, ענה על השאלות עוד לפני שנשאלו, והעלה חיוך על פניו עם קטעים משעשעים שבסופם מוסר השכל, או חידושים נחמדים. יש בו, באילן, את כל מה שצריך ובמינוחים הנכונים בדיוק. הוא עשה מעל ומעבר כדי לדאוג גם לאלה שלא יכלו, או לא רצו לשייט בדיונות בגיפ, ועל זה תודה אישית ממני.

אני רוצה להודות בשם הקבוצה גם לויגיק, השומר הנאמן שלנו. תמיד נכון לעזור ובחיוך.

תודות גם לנהג החביב והרגוע שלנו, שהביא אותנו בשלום לכל יעד.

אחרונים חביבים הם חברי הקבוצה הנחמדים. היה קצר אבל מאוד נעים ואיכותי.

תודה רבה ושנתראה בטיולים נוספים בבריאות טובה.

מאת: לאה ואפי נפלאי,

הטיול לדובאי ואבו דאבי,

17.3.2022 - 13.3.2022

לאילן המדרוך המדהים, אנחנו זוג שטיילנו הרבה בעולם, ולא נתקלנו במדרוך כמוך, עם ידע כל כך נרחב, עם סובלנות ואדיבות כלפי כל אחד, עם הרצון לעזור, לתמוך ולהוביל את הקבוצה כמקשה אחת, ללא וויכוחים ואי נעימויות..

אפשר להגיד עליך שאתה אדם דגול משכמו ומעלה.. תמשיך להדריך מטיילים שגם עוד אחרים יהנו ממך .. כה לחי!!!

תודה לך על הכל,

מאילנה ושלמה אלימלך