

פזי היקר,

נפגשנו לפני כשבועיים בשדה התעופה, מצוידים במסכות ומטליות חיטוי. לרגע נדמה היה שיצאנו למבצע ניקיון ולא למסע אל "ארץ הקשת בענן", דרום אפריקה.

פגשנו אותך, פזי, חבוש בכובע דרום אפריקני ושופע אופטימיות, וכבר הפכת להיות המרגיע הלאומי, לפחות של הקבוצה שלנו, ולא נתת לקורונה לשבש את התוכניות.

אין ספק שהבקיאות הרבה שלך בכל הנוגע לדרום אפריקה העצימה את החוויה שלנו. השלווה המרגיעה שלך ונועם הליכותיך תרמו לאווירה נעימה בקבוצה ולגיבוש מהיר. העשרת אותנו בידע על המקומות הרבים שטיילנו בהם, ואף ידעת להנעים את הזמן בנסיעות הארוכות. ניהלת במיומנות מקצועית את סדר היום והיית קשוב לבקשות מיוחדות של חברים בקבוצה.

הבטחת במהלך הטיול להציג בפנינו ארץ משופעת בנופים מגוונים, תרבויות מרתקות, היסטוריה ייחודית ואין סוף בעלי חיים. ארץ בה חיים זה לצד זה מוסלמים, הינדים, יהודים אפריקנים ואפריקנרים, פסיפס אנושי מרתק.

ואכן הבטחת וקיימת. מהר השולחן המדהים ביופיו, ולא נשכח את הרוח העזה בבית המגדלור בקייפ פוינט, דרך חולות לבנים, מפלים שופעים ויערות אינסופיים, ואפילו זכינו להצצה מחלוננו של האלוהים בכבודו ובעצמו. חיפשנו זהב בבורות המזל של בורקה. זהב לא מצאנו, אבל התנחמנו בשפע של מזכרות אפריקניות.

גם בעולם החי היינו בני מזל. צפינו במושבת כלבי ים באי דווייקר ובחוף בולדרס הוקסמנו מהפינגוונים האפריקנים. אך החוויה האמתית הייתה כשפגשנו את חיות הספארי, לא רק את חמשת הגדולים, אלא מינים רבים. חוויה מיוחדת הייתה להתבונן בלהקת הלבאות שפסעו לאיטן, עם גוריהן, וכמעט מתחככות בג'יפ שבו ישבנו בדומייה, עצורי נשימה. אבל השיא היה בהזדווגות של הנמרים ממש לנגד עינינו, תמונה הלקוחה בדרך כלל מסרטי הטבע.

ואם חשבנו שכבר ראינו הכל, הרי היומיים האחרונים התעלו במיוחד, החל בסיור בשמורה בצ'ובה עם עדר פילים ששועט לעבר הנהר, והקינח בביקור בשעות בוקר מוקדמות במפלי ויקטוריה הגועשים והשוצפים.

אנחנו, קבוצת פגסוס-דרום אפריקה, מודים לך מאוד על הכל, מרגישים שזכינו להכיר מדריך מעולה, ועבור חלקנו זאת תחילתה של ידידות מופלאה, בצפייה לטיולים נוספים אתך בהמשך הדרך.

בהוקרה,

קבוצת פגסוס 28.2.2020