

לכבוד

פגסוס

תל אביב

תאריך: 20.6.2019

טיול ליוון NYT0612 עם המדריך חיים מצא תאריכים 12-19/6/2019

הבוקר חזרנו מטיול בן שמונה ימים ביוון וכבר אנחנו מרגישים חסר. חסרה לנו אישיותו המדהימה של מי שליווה אותנו במהלך שמונת הימים הללו והוא המדריך חיים מצא האחד היחיד והמיוחד.

אפשר לדבר הרבה על הטיול, על בתי המלון, על הנופים, על ההיסטוריה, על המוסיקה אבל אי אפשר להפסיק לשבח את האיש הנפלא שבלעדיו כל הטיול הזה לא היה נראה כפי שהוא היה.

חיים מצא הוא לא עוד מדריך, הוא המדריך! איש בעל ידע רב בהיסטוריה של יוון, נופיה אתריה וכל מה שמטייל צריך כדי להכיר את יוון, אבל קודם כל ומעל לכל חיים מצא הוא בן אדם במלוא מובן המילה. איש רגיש במיוחד עם יכולת אדירה לחוש את צרכיו ומגבלותיו של כל אחד מהמטיילים ולתת מענה. בדרכו שלו ובנועם הליכותיו הביא לידי גיבוש ולאיחוד הקבוצה כאילו היינו כך מימים ימימה. חיים מצא מביא איתו מימד אחר, לא עוד מדריך שמעביר לנו חומר בהיסטוריה של המקום, חיים מספר את הדברים ממקור ראשון. חלק מהדברים הם היסטוריה רחוקה וחלק הם אכן מקור ראשון, אבל כשחיים מספר נראה כאילו הכול מקור ראשון.

היינו כבר בכמה טיולים מאורגנים, אבל לפגוש ולהכיר מדריך כמו חיים מצא זה לא עוד טיול. אנחנו חוזרים עם הרגשה של הנאה צרופה מהערך המוסף שחיים מביא איתו בסיפורים ובשירים בבילויים ובחברויות שלו איתנו המטיילים ועם המקומיים, אי אפשר שלא להתחבר למה שחיים מביא איתו.

ולבסוף אנקדוטה אחת קטנה

כל הטיולים מסתיימים בשדה התעופה, כל המטיילים אוספים את מזוודותיהם והולכים איש איש לדרכו, רק טיול אחד NYT 0612 בהדרכתו ובניהולו של חיים מצא נשאר להיפרד בחיבוקים ובנשיקות האחד מהשני ומהמדריך כמובן, די היה להביט במבטיהם המשתוממים של העוברים ושבים כדי להבין שזה לא מובן מאליו.

אנחנו מבקשים להעביר את תוכן מכתבנו לחיים מצא.

בברכה, דליה וחיים עוז