

**מכתב תודה**

ברצוני להודות לכם על טיול נפלא שבעלי, אילן שחר, ואני חווינו במסגרת טיולים שמארגנת חברתכם.  
**טיול ליפן בתאריכים 3.9.19 - 17.9.19, בהדרכת בועז חדשי.**

החלטנו לנסוע ליפן דרך חברת פגאסוס, לאור ניסיוני בנסיעה לברלין לפני מספר שנים עם המדריך **דידי**. זכרתי את איכות ההדרכה ואת המקצועיות של ההדרכה והארגון.

בשנה זו הצטרף אליי בעלי. הטיול ליפן היה הצלחה כבירה בעינינו ובעיני אנשי הקבוצה, וזאת בשל הארגון המעולה של החברה בישראל, והביצוע הנפלא של בועז.

אין ספק שמאחורי טיול כזה יש צורך במנגנון המארגן את הלוגיסטיקה, המלונות, נסיעות וכניסות לאתרים. בכל מקום אליו הגענו חיכה לנו אוטובוס, מלונות ברמה גבוהה שהמזוודות כבר חיכו בחדרים, ומדריכה מקומית שדאגה שהכל יהיה מושלם.

גם התכנית לטיול היתה מעולה. התחלנו בטוקיו וסיימנו בטוקיו, עברנו מעיר לעיר והתרשמנו ממספר ערים, כמו גם מהכפרים, מהמקדשים, מהנוף, מהאומנות (היפנית, וגם אומנות מערבית שהגיעה ליפן), וממרכזי האוכלוסיה השוקקים בערים הגדולות. התכנית נבנתה כך שבהדרגה חוונו יותר ויותר חוויות ייחודיות עם היבטים מקומיים, יהודיים ואוניברסליים. לקראת סוף הטיול התארחנו במנזר, והגענו לעיר הירושימה, בה חוונו חוויה אנושית- רגשית מטלטלת, ומיד אחריה שטנו בספינה כדי להירגע. הכל מחושב עד הפרט האחרון. ניכר שמאחורי התכנית העשירה ישנה חשיבה לפרטים, וניסיון לתת לנו הנוסעים חוויות והפתעות לאורך הטיול כולו. אפילו הכנו לעצמנו סושי באוסקה!

על כל אלה "ניצח" בוורטואוזיות המדריך **בועז חדשי**, שאלמלא כישרונותיו והידע הרב, כל הטיול עלול היה להיות תכנית בלבד, ללא חוויה. בועז ניחן ברגישות אנושית יוצאת מן הכלל. הוא חש את חברי הקבוצה וידע לגשר על פני פערים. תמיד ברוח טובה ובנועם, וכך יצר מקבוצה כה הטרוגנית קבוצה שהיה נעים לטייל בחברתה במשך שבועיים. בועז לא חסך בחוויות למכביר, וניכר שהוא בעצמו נהנה כשאנחנו נהנינו. בעל ידע רב ומרשים בתחומים שונים הקשורים ליפן (ולא רק), שאותו חלק איתנו גם באתרים אליהם הגענו וגם בהסברים ובדפים נלווים במהלך הנסיעות הארוכות.

אין לי ספק שאמליץ לחבריי על טיולי פגאסוס, ואבחר לנסוע אתכם גם בעתיד.

תודה רבה

ד"ר ניצה שחר