

היי חברים.

לא הספקתי במפגש הסיכום, אז אעשה זאת כאן.

אם היו אומרים לי לפני חודשיים שאהיה באפריקה, הייתי חושב שהם "לקחו משהו.....".
לא היה לנו אותה כיעד וגם לא כחשיבה בכלל ולכן גם הגענו ללא ציפיות כלל.

לך יאיר

לא השתתפנו בטיולים מאורגנים רבים בחו"ל (3), אך יצא לי להכיר כמה מדריכים ומאוד טובים ומוכרים במהלך ארגון הטיולים (בארצנו), שעסקתי בו כפי שסיפרתי. כולם היו מקצועיים וכולם היו בקיאים בחומר וכולם הביאו את עצמם. לכול אחד מהם צדדים חזקים יותר בכיוון כזה ואחרים בכיוון אחר. היה לנו העונג לפגוש בך המכליל את הכול. אדם נעים שיחה, נעים הליכות, מכבד את האחר, מדבר בנועם, חוזר ומסביר גם אם פעמיים, שלוש ועשר ועם המון סבלנות. כזה שחשוב לו שנבין את אפריקה ולא רק לבקר בה ולהמשיך הלאה. יאיר אתה אדם טוב, מקצוען בתחומך, משקיען ובעל אישיות נעימה. הכנת לנו, חידונים, הקראת לנו אירועים הקשורים לתאריכים של ימי הטיול, השגת לנו מפות מפורטות וסימנות לנו עליהם היכן ביקרנו ולהיכן עוד נגיע ואפילו שלחת לנו את סיכום הטיול. לא פגשתי רבים שעושים ככזה. אני חושב, שאני יכול להבין את הלחץ שהיית נתון במהלך הטיול גם אם לא שידרת לנו אותו. כול מסלול טיול מתוכנן כפי שרק ניתן, מוקפד בפרטים כפי שרק יהיה ומתואם ומראש כפי שרק יעשה, עדיין הינו שברירי ובאלפי נקודות שבירה. סתם כדוגמא פעוטה. הבאת לנו סרט על אפריקה, כי רצית שנחוש את אפריקה ונחוה את החיים באפריקה וננשום את האווירה של אפריקה ותאמת מראש שיהיו באוטובוס אמצעי הקרנה (במיוחד שלפנינו נסיעה ארוכה ואין מתאים מזה) ואפילו הבטיחו לך שזה מסודר ומוכן ונבדק וברגע האמת, מסך אחד עבד ומסך שני לא. גם אם זה פעוט, זה חורה. כי רצית, תאמת, תכננת והיה חשוב לך, אז למה שזה לא יקרה? יאיר תודה לך שהכרת לנו את אפריקה. אהבנו את נופיה ואת אתריה ובזכותך נזכור אותה תמיד עם חיוך. אתה אדם מיוחד וככזה בטוח שהחיים מחייכים אליך. כול טוב ורק בריאות. תודה, תודה, תודה. לנו הקבוצה.

שמחנו לפגוש קבוצה מגובשת ומאוחדת וגם אם לא "התחכנו" בכולכם, הרגשנו בבית וניסינו להיות חלק מכם. כאמור, יש לי לא מעט ניסיון באירגון טיולים לקבוצות אם כי בארצנו הקדושה (ולנו בעולם הרחב) וברור לי ולכם, שטיול יקום ויפול על הקפדה על הזמנים. אמרתי לא פעם כאן, שאנו "הסיירת". הולכים לאן שאומרים לנו, מקדימים את לוחות הזמנים שקיבלנו ומשלימים את שאנו נדרשים. כך הצלחנו לקיים את תוכנית הטיול, לראות ולחוש את אפריקה ולא רק לטעום ממנה ולחזור הבייתה עם המון שיאים של הנאה צרופה, חוויות אדירות וזכרונות נעימים לעד – "זכרונות מאפריקה (ומאוד נעימים)".
חווינו פילים רוחצים וחוצים נהר, חווינו אריה מנסה לצוד אנטיילופה בלילה ולביאה מנסה לצוד משהו ביום, בעלי חיים לרוב (קופים, בבונים, לאופארד, בופאלו, קרנפים, זברות, ג'ירפות, קודו, אנטיילופות, כלבי פרא, קרוקודילים, היפופוטאמים, בת יענה, כלבי ים, פינגואינים ומבחר עצום של ציפורים) ואפילו "סרט כחול" ופעמיים (5 פעמים בשעה, פלא שהמלך עצלן?) ערכנו 5 מסעות ספארי (ספארי ערב-לילה, ספארי בוקר מוקדם, ספארי יום שלם, ספארי ממונע חצי יום וספארי שייט בחצי השני) ולא נשכח את שמורת הבת יענה ואת שמורת הפילים וכמובן שייט רגוע אל תוך השקיעה וברוך השם אכלנו "מדי פעם" ואפילו לפיקניק עשיר הזמנו. גם הזמנו לשני משתים עם שמפניה (האחד על שפת האוקיאנוס האטלאנטי והשני על פיסגת הרי חבל לימפופו. היה לנו כייף עם רובכם ונשמח להצטרף גם בעתיד (אם יהיה מקום ואם נהיה בארץ). תודה לכולם

חיים ומירי זלינגר