

את המדריך מאיר גולד הכרתי בטיול מאורגן לקוריאה הדרומית 20 ספטמבר 2018 עד 2 לאוקטובר 2018. מהתחלה אומר שמאיר מדריך נהדר ואדם מיוחד.

לטיול נרשמתי ברגשות מעורבים בגלל החשש והמחשבה להיות עם קבוצת אנשים לא מוכרים לשבועיים לרוב שעות היממה. לצערי לא הצלחתי להגיע למפגש הקבוצה טרום הטיול, אך מאיר דאג להעביר לכולם שוב את עיקרי הנושאים שדוברו ואף ייעץ עצות מועילות. גם לפני הטיסה מאיר דאג שנגיע לנמה"ת אם נצטרך את עזרתו הוא שם.

מהרגע שנחתנו בקוריאה מאיר הוביל את קבוצה ודאג להיכרות של החברים אחד עם השני. האופי החברותי והנוח של מאיר גרמו לחששותי לפוג מהר. הרגשתי נוח עם הקבוצה שהתגבשה. תחת ההדרכה המעניינת וחוש ההומור האופייני לו גרמו לכולם לצחוק ולאווירה משוחררת.

במשך הטיול מאיר השתדל למלא אחרי בקשות החברים על אף שלא תמיד היו כלולים בתוכניתו. הגיש את עזרתו גם בדברים אישיים כמו ייעוץ וקניות, מחירים, החלפת כסף ועוד. בכל יום של הטיול מאיר עידכן לגבי התוכניות ומזג האוויר למחר.

בעזרת מאיר ביקרתי באתרים שלא הייתי מגיעה אליהם לבד, טיפסתי על הרים ומדרגות שלא ידעתי שאני מסוגלת לטפס, טעמתי מאכלים וטעמים שללא המלצתו ספק אם הייתי מעיזה לטעום. למדתי להכיר ולהעריך תרבות אחרת ולהזדהות עם הסבל של העם הקוריאני.

נכון שהצלחת הטיול תלויה גם בקבוצה ובדברים טכניים כמו הסעה, לינה, מזג אוויר, אך עיקר הנטל נופל על כתפי המדריך הקשוב לכל בעיה המתעוררת במלונות, באוכל, שנפתרו במהירות ובלי לחץ, בנועם ואדיבות. היו רגעים של אנשים שמתפרצים וכועסים ואילו מאיר לא היה מרגיע ומבליג היו הדברים מתדרדרים.

לכן אני רוצה להודות למאיר גולד אישית על חוויה מיוחדת שלא תישכח הרבה זמן, תודה על החזרה לארץ בחיוך מרוצה, תודה על הסבלנות, ההתחשבות והעזרה.

רואש אליזבת

050-6782404

ירושלים