

## מכתב תודה למדריך יהודה הראל

עכשיו, מספר ימים אחרי השיבה מהודו כשהכל מתחיל לשקוע, משמשים בערבוביה הצבעים, המראות, הריחות, הטקסים, שמות המקומות, האנשים ובכלל...

יהודה, שיכולותיו הגופניות, התזזיתיות והסקרנות האין סופית שלו הוביל אותנו כשהוא חווה עימנו את החוויה כבראשונה. הוא סיפר והפליג בידיעותיו, גילה יסודיות, שאל שאלות והתעניין בכל אחד מאיתנו ובעיקר דאג. שיהיה לנו נוח וטוב ושהכל יהיה בסדר. דאגה אמיתית מהלב, כזו שלא קשורה לתפקיד. טיול ליהלום שבכתר הבריטי.. היה חלום של רבים מאיתנו. אז פינינו זמן ונרשמנו קבוצה בת 14 איש ומדריך.

כל אחד מביא את עולמו, אישיותו וניסיונו הייחודי אל אוטובוס שבו המרחב האישי והציבורי מטשטש. הפרטיות הופכת לנחלת הכלל ובכל זאת סקרנית הייתי להציץ במצלמה של מעצב הפנים ולשמוע את זוגתו עדינת הנפש, להביט בטובה שופעת הטוב ולראות את יוסי מגן על זוגיותם בקולי קולות. לראות את נינה היפה והאמיצה שהגיעה בגפה ולשמוע את סיפור הגירתה והסתגלותה לארץ, לשוחח עם שמואל והתבשם מתבונתו ומאישיותו הכובשת, להביט בנאוה שכולה אש וגופרית ליד חברתה בעלת האישיות העדינה והרכה, להקשיב לאבי בסיפוריו ההיסטוריים המרתקים ולהביט באומנית שלצידו המפנה לו במה ומפרגנת ללא הרף, לראות את המומחה בגידול עופות שמגלה ידיעות בתחומי חיים רחבים ובזוגיות היפה לאישתו, האחות הרחמנייה. ההצצה וההיכרות הם בונוס במפגש כזה.

הטיול אפשר הקשבה והסתכלות. הקשבה שבאמצעותה מתאפשרת חדירת העוצמה הרגשית שבחוויה. למידה האחד מהשני כמו גם הלמידה מהנופים הקסומים של הודו, מקדשיה וארמונותיה, טעמיה ואנשיה.

כל זאת בניצוחו של יהודה שאפשר לכל זה להתרחש. בידו המנצחת והמכוונת הוא השכיל להתייחס לכל אחד על פי צרכיו ולא החסיר. נתן יחס של כבוד וניכר בו שאוהב אדם הוא. על הטוב שבך, יהודה, על המקצועיות והרגישות לאדם אנו מודים לך מקרב לב.

ולכולכם, חברי הקבוצה, נינה, נאוה, רחל, שמואל, אבי, ארלט, דליה, חזי, לילי, אורי, טובה ויוסי, התודה על שהייתם נעימים וסבלניים האחד כלפי השניה ועל יכולת הקבלה האחד את השנייה.

אתי ואלישע