

יפן, ארץ
2019
מ 3 ימים
ל 4 ימים
ל 8 ימים

בצלאל דאג לנו כמו אבא טוב ומסור לילדיו.

תמיד תמיד ויודא שאנו יודעים לאן ללכת ולאן לחזור, כשנתן לנו זמן חופשי ותמיד עלה אחרון על האוטובוס, המעבורת, הרכבת והמטוס כדי לוודא שכל האפרוחים כבר נכנסו.

בצלאל היקר!!

עשית לנו טיול מדהים, מופלא ומוצלח ביותר, לא וויתרת על אף אתר מהתכנית ואף הוספת אתרים כשהזמן התאפשר.

תימרנת יפה עם הנהג ועם המדריך היפני, הלא הוא הדגלן שאותו חיפשת במשך הטיול.

גם כשהניח איבדה את הטלפון בארוחת הערב באיזה מלון- הלכת אייתה לחפש אותו ושחררת את הקבוצה כדי שתמשיך למלון לפי התכנית וחזרת עמה במונית.

בצלאל!

אפשרת לנו בהסברייך לחדור לארץ המיוחדת הזו, להכיר את החיים מקרוב של היפנים, לחפש ולמצוא גיישות באזור חיי הלילה של קיוטו, לראות ולהתפעל מהיופי העצום של הארץ הזו, יערות, הרי האלפים היפניים, נהרות, גשרים מדהימים ועצי הסקאורה.

לבסוף גם נתת לנו להתרגש עד דמעות בבית שלום בשירים בעברית שהמקהלה שרה ובמוזיאון בהירושימה שזעזע את כולנו.

אז בצלאל, תדע,

שאנו מאוד מעריכים ומוקירים אותך, עשית למעננו מעל ומעבר, יצאת מגדרך כדי שנהנה ונמצה כל דבר עד הסוף ולפיכך מגיעה לך תודה עצומה מעומק הלב מכל הקבוצה

נתחיל מזה, שלו הייתי צריכה לבחור בעצמי קבוצה לטיול לא הייתי יכולה לבחור קבוצה כל כך טובה ואיכותית.

אנשים ידידותיים, גמישים, יודעים להתנהג איש לרעהו בצורה חברית ומכובדת.

ובמיוחד היה מיוחד לדעת שיש לנו בקבוצה, על כל מקרה שנצטרך, רופאים מסוגים שונים: אורולוג, אף, אוזן וגרון, משפחה ואפילו מנהל מחלקה פנימית שהעשיר אותנו במידע על ההתפתחות ביפן בהורדת שיעור מקרי סרטן הקיבה.

והכי הכי חשוב זה המדריך המדהים שזכינו בו, בצלאל.

איש נעים הליכות, סימפטי, צנוע, חכם וידען בצורה בלתי רגילה.

ולבסוף הרשו לי לסיים בנימה אישית:

מתנצלת על כך שגזלתי הרבה מקום באוטובוס עם כל התיקים שלי אבל תודה שדאגתם כל הזמן לתרגול, ומי יתן שיגיע בשלום לביתו העתידי ביהוד אחרי שעבר ועוד יעבור דרך ארוכה ארוכה....

תודה רבה ולהתראות בטיול הבא!!