

BR-0905

דניאלה,

אנחנו מסיימים שבוע מלא וגדוש חוויות.

ראינו נופים מופלאים של דרום איטליה, את כביש המלפיי שאין רבים כמוהו, את הנס של העיר פומפי שהשתמרה בשלמותה מאות שנים תחת האפר של התפרצות הוויזוב, את רומא והבניינים מעוררי ההתפעלות ומגמדי האדם ועוד מקומות רבים שקשה לתאר במספר מילים.

כל אלה נוצרו בטבע או ע"י אדם לפני אלפי שנים, אך את בדרכך המיוחדת העברת לנו את רוחה של איטליה.

קודם אני רוצה לציין את הארגון והתכנון של ימי הטיול שהיו כמו שאומרים אצלנו בסלנג "שהכול תקתק". קיבלנו מספרים כמו בעדר כבשים אמיתי כך שלא נשארה אף כבשה מאחור בכול מקום שהלכנו. באף מקום לא חיכינו יותר מרבע שעה, האוטובוס הגיע בזמן, הכרטיסים היו מוכנים והמדריכים המקומיים חיכו לנו. דאגת לכולנו כמו אימא אמיתית וידידת שכולם קיבלו חדרים מסודרים ואוכל מתאים עד כמה שניתן היה.

גם את תרבותה של איטליה העברת לנו בדרכך המיוחדת שלך, אם זה בדפי האינפורמציה והמפות שחילקת לנו בכול בוקר ואם זה באיטלקית הבסיסית שניסית ללמד אותנו, שבמקרה שלי הייתה כישלון ידוע מראש.

נתת לנו רקע היסטורי במידה הנכונה שהרי אלה בינינו שירצו להעמיק, יוכלו לעשות זאת בכוחות עצמם. גם המוסיקה האיטלקית המתאימה לכול אזור שליוותה אותנו, תרמה רבות ובעיקר האהבה הגדולה שלך לאיטליה, כול אלה עשו את הטיול שלנו לאיטליה מהנה ומלהיב מאוד.

אני מודה לך בשם כולנו בקבוצה, החל ממספר אחד ועד שמונה עשרה. אנחנו חוזרים לבתים ולשמות שלנו אבל את הטיול אתך לא נשכח.

ולכולכם בקבוצה, התקבצנו חבורה של אנשים שלא הכירו זה את זה, רובנו מבוגרים אך בתוספת של ארבעה פרחים צעירים ורעננים. לכל אחד דעות ורעיונות משלו אך יחד הצלחנו לעבור שבוע של כיף, שיתוף פעולה והנאה משותפת ועל כך תבורכו.

מתי יוצאים שוב ???



מיכל שטרסברג

4.10.1019