



25.10.19

לכבוד, חברת פגסוס,  
לנציג החברה,  
הועבר בדוא"ל.

הנדון: הטיול לסיאול וליפן, 10.10.19 – 25.10.19  
מכתב תודה אישית למלווה הקבוצה, דרור פודמסקי

א.נ. ג.נ.

טיול זה ביפן הקסומה היה הגשמת חלום בן עשרות שנים עבורי, עבור בן זוגי, איתן אבירן וגם עבור כל חברינו בקבוצה. ביקור-הביכורים שלנו בה נותר עתה כזיכרון מתוק, וזאת הרבה בזכות מלווה הקבוצה, דרור פודמסקי. לא זו בלבד, שזכינו כולנו בחברי קבוצה מקסימים, אלא זכינו גם בדרור פודמסקי, שבמהרה נחשב בקרבנו כמותג של ממש. כשנרשמנו לטיול שמענו על דרור מחמאות וסופרלטיבים נפלאים, והגענו מלכתחילה מלאי ציפיות.

אני יכולה לומר בבטחה, שציפיות אלה התממשו במלואן ואף יותר 😊 כבר ביומו הראשון של הטיול התוודענו למלווה, שהיה לנו למדריך, למורה ולמנהיג. חיש קל הבנו, שמולנו עומד אדם אנרגטי ושנון, צנוע וחרוץ, משופע ידע ומידע, לבבי ואכפתי, נבון וחד-מחשבה, הומוריסט מתריס ושובבני, ה"מתקתק" את הפרטים הקטנים כגדולים, ובה בעת מסביר פנים לכולנו ומשרה סביבו אווירה מהנה, בטוחה ונעימה. אין זה עניין של מה בכך להנהיג, להדריך ולהוביל חבורה מגוונת של נוסעים בגילאים שונים, המתקבצים מכל קצוות הארץ, ושמן הסתם אינם מכירים זה את זה, ולא תמיד חולקים ביניהם מכה משותף.

לא קלה היא גם הלוגיסטיקה החיונית לנוכח השינויים הדינאמיים הנדרשים, ודרור השכיל לנהלה בקור רוח וברוגע מבלי להטריד את מנוחתנו. בשהותנו בסיאול נודע לנו על הטייפון ש"קפץ לבקר" בטוקיו. דרור הרגיע אותנו בבטחון ובנועם, ואכן כשהגענו לטוקיו השכיל לנווט את מסלול הטיול בעזרת הנהג והמדריך המקומיים כך שנספיק לבקר בכל האתרים המתוכננים. כך נהג גם בבוקר הכרתת הקיסר החדש של יפן (22.10.19), ובשל כך נמנענו מעומס ומדוחק מיותרים.

אנו מבקשים להודות לדרור מעומק הלב על שבועיים מרתקים, מעשירים וכיפיים, ולהודות לחברת פגסוס, ששיבצה אותו בטיול שלנו.

נשמח לנסוע עם דרור ליעדים נוספים בעתיד לבוא 😊

בברכה,  
אדריכלית עדנה מור



עדנה מור  
אדריכלית (תכנון ערים)  
אוכמית 13 רמת אפעל  
טלפקס: 03-7369694  
נייד: 054-303-7-303

