

## סיכום חוויות במסיבת סיום

כשנרשמנו לטיול להודו חברים רבים אמרו לנו שלהודו צריך לבוא בראש פתוח בלי יצר השיפוט הרגיל שלנו. גם מוטי חזר על כך בפגישת לקראת הטיול. שמענו אבל לא הפנמנו. חשבנו מה הסיפור? אנחנו מטיילים ותיקים, כבר היינו בהרבה ארצות עולם שלישי. ראינו עוני, צפיפות, מנהגים מוזרים ויפי אקזוטי. עשינו אפילו שיעורי בית וקראנו על הודו את "יומן דרכים" ו"שאנטראם". אבל המפגש עם הודו גרם לנו הלם והתפעמות. השילוב של הצבעוניות, הרוחניות, האטרקציות והנוף האנושי מצד אחד, עם הלכלוך, הרעש, הצפיפות והאומללות מצד שני הממו אותנו.

היום הראשון במומבאי במסגד חאג' עלי טור, הביקור במכבסה הגדולה, המפגש הראשון עם גאנש במקדשו, הטור האינסופי של בעלי מום וקבצנים לאורך הדרך המובילה למסגד גרמו לנו זעזוע. התחושות המעורבות של התפעמות ודחייה ליוו אותנו במהלך כל הטיול.

המפגש עם הפילוסופיה ההודית, הדתות, פנתיאון האלים, ההיכרות עם שיוה וישנה, רמה כרישנה, הוודות, הרמייאנה, הכוהנים הבראהמינים וטקסי הפולחן ריתקו אותנו. הכרנו זרמים נוספים כמו ג'אינים, הזרתוסטרים, הסיקים, הסאדואים והבודהיזם. למדנו על המהרדג'ות, על חיי המותרות והעושר שחיו וממשיכים לחיות עד היום. ראינו את ארמונות הפאר והמבצרים המופלאים שבנו. למדנו על הקיסרים המוגולים והכיבוש המוסלמי של הודו, וראינו את המבנים המופלאים שהקימו. מושגים כמו קרמה, דרמה, אטמן, מוקשה, פוג'ה, תיקה, מאיה נהיו מוכרים וכבר מתגלגלים על לשוננו. התרגלנו לראות את הפרות, הכלבים והקופים מסתובבים באין מפריע בכל מקום.

נרשמנו לטיול בלי להכיר איש מהקבוצה ושמחנו לגלות אנשים מקסימים שהפכו חיש קל לחברים טובים. נהנינו מאד להיות בחברתכם, לטייל ביחד ולהחליף חוויות.

למוטי, המדריך הנמרץ והבלתי נלאה. אנחנו מתפעלים מהידע האינסופי שלך על הודו. הובלת אותנו בבטחה שלושה שבועות והרחבת את ידיעותינו ואופקינו. לכל מקום שהגענו פגשנו אנשים שמכירים אותך אוהבים אותך ושמחים לראותך שוב. ראינו איך בקסם מופלא אתה יוצר במהירות קשרים עם כולם. מהקבצנים ומוכי הגורל דרך הסדואים, המדריכים, הנהגים, השוטרים וכל אדם שנקרה בדרכך. נראה שאחרי ראש הממשלה מודי אתה האדם הכי מוכר בהודו. לא איבדת לרגע את הסבלנות, קור הרוח וחוש ההומור, ופתרת את כל הבעיות שצצו בדרך. תוכנית הטיול היתה עשירה ומגוונת וכללה הפתעות רבות שלא היו רשומות. אנו מודים לך מקרב לב בשם כל חברי הקבוצה על הטיול הנפלא והבלתי נשכח.

צילה וראובן