

טיול לליטא, לטביה ואסטוניה

(ארגון העובדים, "פגסוס") אוגוסט 2018



בקיץ של 2018 בחר כל אחד מאתנו להירשם בארגון הצובדים
לטיול בארצות הבלטיות.

והפעם דרך האינטרנט, בלי כל הבלטן המוכר (ו"הכסף לא אהוב")...

כבר במפגש הראשון הראשנו שהקבוצה מוצלחת:

שרוני - ראש הקבוצה (מטעמו של רמי בן-גל) אכפתית ודואגת

והמדריכה שלנו - חניתה תוביף אותנו נאמנה במסלול היא נודע לנו אז.

הצענו לטיול ונוכחנו: **חניתה** אכן מדריכה מקסימה, מין אמא שלנו,

מתעניינת בכל אחד וסבלנית. דואגת לכל אחד:

לנה הראש לאוכל, לאחרת שלא שמה את הנאמר,
ולכל מי שצריך.

חניתה שולטת בחומר!

דרכה למדנו על ההיסטוריה, התרבות, הארכיטקטורה, האוכל, האנשים
והשפה של כל אחת מהארצות הבלטיות.

עם אלו היא מדברת עברית,
עם האחרים רוסית,
וכשצריך - אנגלית.

היא הובילה אותנו ביד נאמנה דרך המראות, הריחות והטעמים השונים
של כל ארץ לנה לנו.

ולא פחות חשוב - חניתה שלנו מרטיצה את הרוחות כשיש צורך ומקרבת
בין האנשים בקבוצה.

ואי אפשר שלא לומר גם כמה מיילים חמות על רוני שלנו.
תמיד קשובה, מצורה הנצחה, יודעת מה שקורה ודואגת לנו בכל מצב
לכל טוב.

בוקר מחלקת לנו משהו להמתיק את היום,
קור ובשם מחממת אותנו עם קפה חם,
בחום ובשם מצננת אותנו בארטיק קר.
משיצה אותנו בצהריים בפיוזה, דואגת לנו לארוחת-ערב מיוחדת,
שלא לדבר על השוקולדים הכי הכי שרוני מחלקת לקבוצה.

ואינו קבוצה!!!!

באמת קבוצה מאונת, עם אנשים נהדרים
חלק שקטים וצנוצים- ואחרים תוססים ומלאי חיים.
אבל הכי חשוב - דואגים אחד לשני, נותנים יד ותמיד עוזרים כשצריך!
שמרנו לאורק כל הדרכים על התלהבות, רוח טובה ושמחה
"כף הזמן בשמחה" וברוח זו אנו מסיימים את הטיוף.
על מדריך הקבוצה טיוף עולה או נופל והטיוף שלנו המריא לצהריים!
סיימנו אותו חכמים יותר, שמחים יותר,
רוויים בחוויות ומלאי הנאה,
צויפים אק מאוד מרוצים.
ולפיכך: אנו מודים מקרב לך לחנייתה!
ותודה רבה לרוני ולארזון שצמד מאחוריה ("לפנק לפנק") - ישר כח!
ולקבוצה המאוחדת והמיוחדת - להתראות בטיוף הבא!

