

לבועז היקר,

חובה נעימה היא להודות לך  
בשמי, בשם משפחתי,  
(בטוחני כי כל הקבוצה תסכים עימי)  
על טיול מדהים בארצות הברית

טיול עם ניחוחות נעימים  
מראות נפלאים ומרהיבים

וזאת בזכותך – בזכות  
סבלנות אין קץ  
שלנו זה גרם רק כיף.

תמיד מחייך – ובכך אותנו כובש  
זכינו להכיר מדריך  
חכם מאוד, מקסים ונעים  
בעלת ידע רב בכל התחומים  
התחבבת על כל החברים  
ולכן כולם אותך אוהבים.  
לאחר ימים רבים ואין ספור סיפורים  
הנסיעות באוטובוס היו ארוכות  
אך אתה לנו הנעמת:  
בהסברים, שיחות, משלים, חידונים, ברכות ואגדות  
הפכנו להיות כמו משפחה  
וזאת בששון ובשמחה  
לאחר שהתכתבנו בווצפ, ולמרות שלא שמעתי את קולך  
ידעתי כי מיד אוקירך  
אני תמיד יוצאת לטיולים מאורגנים  
שלא תמיד החברים נחמדים  
הפעם יצאה לנו קבוצה נהדרת  
כן... ממש נבחרת  
אומנם לפעמים מפטפטים כמו בכוורת הדבורים  
ואת דברי המדריך לא תמיד שומעים  
במהלך הטיול איבדת את קולך  
ולמרות זאת המשכת בהסברך  
כל יום קיבלנו מתנות קטנות  
תמונות, נופים מסעדות וחנויות  
שלנו זה גרם לשמחות גדולות  
מידי פעם את קולך הרמת עלינו  
וזה משום שהאטנו את צעדינו

הזהרת אותנו  
שאת המתנות הקטנות לא תקבלו  
וכעונש – באווטלט לא תבלו  
הטיול עבורך היה כלול עם הרבה ארגונים  
אין אוכל, אין שתיה – רק סידורים  
ובגלל זה בחגורה נוקבו עוד חורים  
הינך בחור בוגר – עם גוף של צוער

בועז – אתה בחור כל כך מוכשר  
נשמה טובה שדואג לכל אחד ואחת  
בפניות חבריך הינך ניקרא – הנסיך  
ובאופן קבוע הינך מסמיק  
שתדע – שאנו אוהבים אותך המון  
כי אדם כמוך יש אחד למיליון  
ואני מסיימת בשירו של יהורם גאון  
"הייתי בפריז וגם ברומא  
ראיתי את כל שבעת פלאי תבל  
אך אין כמו לחזור לארץ ישראל"

וכמו שאומרים באמריקה  
גד יו בלס יו – שאלוקים ישמור אותך

**באהבה, ומכל הלב**

**רחלי, אבי, מיכל ואיתמר**  
**050-7007474**