

7.10.2018

למינה היקרה שלום!

אמנם חלפו מספר ימים מאז חזרנו מהטיול הנפלא שהדרכת ברומניה עם הקבוצה הנהדרת שלנו בתאריך 21.09.2018, ובכל זאת לא שכחנו את הטיול ואת המאמץ הגדול לרצות את כל אנשי הקבוצה ועשית זרת בחן ובשמחה.

אחת הסיבות שבחרתי בטיול זה של חברת פגסוס היא מסלול הטיול שלפיו עובר בעיירת הולדתי, רדאוך.

קיבלתי המלצות רבות מחברים על מדריך מצוין שלכם בשם חיים קן תור ואכן עשיתי מאמצים רבים מול מחלקת ההזמנות של חברת פגסוס לבדוק אפשרות לקבל את המדריך חיים לטיול בתאריכים שהתאפשרו לי אך כל ניסיונותיי לא צלחו.

לאחר שנרשמנו לטיול לתאריך 23.09.2018, קיבלתי הודעה שהטיול אליו נרשמתי לא יצא וזאת מאחר וחברת התעופה ביטלה את הטיסות לתאריך זה, ולכן חברת פגסוס הציעה לנו להקדים את היציאה לתאריך 21.09.2018, דבר שיצר קושי ליציאה מאחר ורעייתי שושי מורה והיא הצליחה במאמץ רב למצוא סידור שהתאפשר לה לצאת לפני הזמן מבית הספר.

לאחר זמן מה קיבלנו רשימת בתי מלון עדכנית של הטיול ואז התברר לנו שהטיול פוסח על העיר רדאוך, דבר שיצר לי מפח נפש והוציא לי במעט את החשק לצאת לדרך אך מאחר ורעייתי מאד רצתה לטייל ברומניה החלטנו לצאת לדרך למרות הכל.

מכאן, עבר הפיקוד למדריכה הנפלאה, הגב' מינה רום.

המהפך מבחינתנו ארע עם קבלת שיחת הטלפון ממך מינה לפני היציאה לטיול. השיחה הנעימה, ההקשבה והדאגה שלך שנקבל ארוחות שלא כוללות בשר (מטעמי כשרות) והדאגה שלך שלאורך כל הטיול נקבל ארוחות של דגים, הדאגה שלך בכל בקשה שלנו והרצון הגדול שלך לסייע ולקיים עד כמה שניתן את הרצונות של רעייתי ושלי אכן גרמו לנו להיות רגועים יותר בטרם יצאנו לדרך.

ההרגשה הטובה נמשכה במפגש הראשון שלנו בנמל התעופה, עת קיבלת אותנו עם חיוך רחב ומאיר פנים. זהו חיוך שליווה אותנו במהלך כל הטיול. בדרכך המיוחדת הצלחת להעביר לנו את שמחת החיים שבך וגרמת לנו להרגיש את רומניה גם בדרך החושים.

במהלך הטיול דאגת לצייד אותנו במפות כדי שיקל עלייך להסביר לנו את מסלול הטיול וכן בתרשים נפלא של שושלת המלוכה של מלכי רומניה שעזרו לנו בעת מתן ההסברים הממצים בכל אתר ואתר, דאגת להנעים לנו את הדרך במוסיקה מגוונת, בחידות נאות, בדיחות להעלאת המורל בתוספת סיפורים קצרים ואנקדוטות. אין ספק, שהצלחת להעשיר אותנו רבות במהלך הטיול.

ברצוני לציין את הארגון המופתי שלך לאורך כל הטיול, למרות הרבה קשיים נקודתיים (לדוגמא: ארוחת בוקר עת חדר האוכל היה מלא עד אפס מקום) שם דאגת שבית המלון יקצה אולם סמוך כדי שחלילה לא נאכל בעמידה. בנוסף, בביקור במנהרות המלח נתקלנו בקבוצת תיירים מהונגריה שעשתה מאמצים רבים למנוע הנאה בביקור שם אך את ידעת להרגיע את המצב, ושאת למרות ההתנהגות הפסולה של הקבוצה שלפנינו.

שני המקרים הנ"ל רק מעצים את גודל האחריות שלך, הדאגה שלך והמסירות שלך לכל אחת ואחד מחברינו לקבוצה ולכולם ביחד. את רגישה לזולת, אנושית, אכפתית ואופטימית – את עטורת בתכונות שכל אדם היה רוצה להתברך בהם ובמיוחד מי שמשמש כמדריך וכמורה שמשמש כדוגמא לסובבים אותו.

כאמרה הידועה "דרושים שניים לטנגו" גם הצלחתו הרבה של הטיול נבעה בראש ובראשונה ממך מינה, בהיותך מדריכה משכמה ומעלה וכן קבוצת המטיילים שאנו התברכנו בהם.

גולת הכותרת של עשייתך מבחינת רעייתי שושי ושלי, הייתה הסיוע הגדול שלך שלא לחסוך במאמצים ולעשות ככל שביכולתך כדי שנוכל לבקר בבית בו נולדתי בעיר רדאוץ. ההקשבה שלך לרצון הגדול שלנו לבקר ברדאוץ כדי שאוכל לראות את הבית בו נולדתי, החצר בה גדלתי ובית הכנסת בו נהגנו להתפלל יצא אל הפועל בזכותך !!

הכל נובע מההקשבה שלך, הדאגה שלך והרצון הטוב שלך לסדר את הלוג"ז כך שיתאפשר לנו לצאת לגיחה קצרה ולסיור קצר בעיר הולדתי כדי לחזור לנוף ילדותי.

כמובן, תודה כפולה לך מינה שדאגת שבבית המלון ישמרו לנו גם ארוחת ערב חמה שהמתינה כשחזרנו למלון.

לאות תודה מצורפות 4 תמונות, 4 אבני דרך בביקור שלנו בעיר רדאוץ.



זה היה ביתי – הבית ברחוב Strada Libertatii (פיסטינר לשעבר) מספר 6



רעייתי שושי יחד איתי בפתח הכניסה לבית בו נולדתי



הכניסה לבית הכנסת ברדאוך, בית הכנסת בו התפללתי בילדותי



רעייתי שושי יחד איתי ליד קיוסק העיתונים (שהיה בבעלות אמא), עדיין פעיל !

לסיכום אנו אסירי על הטיול המקסים בהדרכתך. תודה על ההשקעה הגדולה שלך לכל אורך הטיול, על טוב הלב הגדול שלך, על הסיכום היפה מאד ששלחת לנו לאחר הטיול, על הרצון הטוב שלך שניכר לאורך כל הטיול, האכפתיות שלך ועל הטיול שנהדר שבו זכינו לקחת חלק.

אנו מאחלים לך ולבני משפחתך שנה טובה ומאושרת בכל התחומים עם עוד הרבה טיולים שמחים ומאושרים.

אוהבים ומחבקים,

שושי ופלאי

קבוצת המטיילים של רומניה 21/09/2018