

מגילת סקוטלנד.... ובסופה ברכה.

בהדרכתו של צביקה

קבוצה ראשונה. ב 22/6

בדרכה לסקוטלנד יצאה.

אחרי טיסה מתישה

נחתנו בשעה טובה

באדינבורו שאותנו קבלה

ברוח קרה.

לאוטובוס עולים

עייפים וקצת מנומנמים.

מצביקה הסברים מקבלים...

ובדיחה לשיפור האווירה

בסופו של אותו היום

לדנדי הגענו בערב, ללילה במלון.

התעוררנו לבוקר חדש

גם מזג האוויר השתפר

ומאותו היום הלך והתחמם.

זאת נבהיר, כי בפגישת הקבוצה

הוזהרנו, להביא מעיל חם ומטריה.

יוצאים לאחר הארוחה

ליום השני מתוך תשעה

היעד פיטלוכרי. ביקור במזקקה של Bell's.

לסולם הדגים לראות 2 דגי סלמון עולים במעלה הנהר. וגם את הסכר ראינו.

המשכנו לעיירה פיטלוכרי.

לביקור בטירה הלבנה, עלינו לתצפית המלכה.

כל הדרך ללא מורא

צביקה מרביץ בנו תורה...

בסופו של יום עייפים אך מרוצים

במלון באינברנס "נוחתים".

ביום השלישי שוב לאוטובוס עולים

נוסעים...וצביקה מתחיל בבדיחה

ומה קרה באותו יום בשנה שונה.
מסביר ומרצה
על ההיסטוריה ומה נראה.
ביקור בשדה קרב קולודן
שם בוני פרינס צ'ארלי נלחם בקרב האחרון.
חוזרים לביקור באינברנס לראות את הטירה.
וקבלנו "צ'ופר" חצי שעה לקניה.
ארוחת צהרים בכפר גולספי.
ומשם צפונה לביקור בטירת דנרובין
בכניסה עומד נגן חמת חלילים
וכולם מצלמים ומצטלמים.
ממהרים למופע הבזים.
בטירה ובגנים מסיירים.
יום שמש נפלא
אותנו עד הערב ליווה.
אחרי ארוחת הערב במלון בטרסו
כולם עוד עירניים,
עם צביקה לטייל בעיר יוצאים,
נעצרים בפאב, החברה רוקדים
זמר קנטרי מקומי בזמר מנעים.
היום הרביעי, בוקר חדש.
שטנו במעבורת שעה וחצי
עד לסטרומנס שבאיי אורקני.
פגשנו את רוד המדריך
ויצאנו לסקארה בריי לביקור
בהתיישבות הניאוליתית.
המשכנו לטבעת ברודגאר
לראות את האבנים העומדות במעגל.
בקירקוול, כנסיה האיטלקית
ע"י אסירים איטלקיים נבנתה
במלחמת העולם השנייה.
את המחסומים שבים נבנו

ואת הצוללות הגרמניות עצרו
מלהכנס לנמל סקאפה פלו.
חזרנו למעבורת ולמלון בתרוסו
קידשנו את השבת בארוחת הערב,
ולשנת הלילה.
נמשיך... יום חמישי לטיול
כולם פנתרים! בזמן מגיעים
לארוחה הבוקר ומיד לאחר מכן לנסיעה
נסיעה ארוכה! לאינברנס כל הדרך חזרה
שם עשינו הפסקת אוכל קלה.
המשכנו בנסיעה לאורך לוך נס
עד מוזיאון המפלצת, מצטלמים עם המפלצת
....והלאה
נסיעה קצרה וכבר מגיעים
לשייט בלוך נס שערך שעה.
ממשיכם בנסיעה לכיוון טירת יוקהארט
בתום הביקור בטירה לפורת אוגוסטוס מגעים
לראות בתעלה הקלדונית את הסכרים.
לא היו ספינות בתעלה...קצת אכזבה, לא נורא...
למלון בפורת וויליאם הגענו
ולחלקינו חיכתה אכזבה בבית המלון
לא שודר משחק גמר ליגת האלופות.
יום שישי לטיול...
צביקה מזרז, "חבריה האמינו לי כל דקה חשובה,
אני עובד על פי סדר יום מאד מדוייק."
כולם באוטובוס "כמו שעון"
את המעבורת ממאליג לארמדייל באי סקאי,
בבוקר לתפוס.
אנדרו המדריך ממתין ועושה איתנו סיור מקיף באי.
הפסקת הצהרים בעיר פורטריי.
ראינו מפל וצוקים, כבישים צרים ובצידי הכביש שדות ירוקים. חזיר דומה לכבשה, איילים וכבשים עם
טלאים/טליות
אחה"צ במעבורת חזרה למאליג.

כרגיל,

ארוחה ושינה.

היום השביעי

כבר מריחים את סוף הטיול...

יצאנו מהמלון בפורת וויליאם ונסענו לגלנקו.

הליכה קצרה מאד בחיק הטבע,

נכנסו למרכז המבקרים לראות ולשמוע על הטבח שהיה ב 1692 ומעט על הסביבה הטבעית שבאזור.

המשכנו לכיוון לוך לומונד, ולאורכו נסענו עד למרכז הקניות הגדול על חופו.

הפסקת צהרים במקום, היה נחמד.

המשכנו למוזיאון האומנות קלווינגרוב שבגלזגו.

לאחר הביקור המשכנו לביקור בקתדרלה של העיר ולמדנו מעט על הקדוש סט. מונגו.

ממשיכים, סיור בכיכר המרכזית בעיר - כיכר ג'ורג'.

ומשם למלון.

תנחשו מה?.....נכון אוכל ושינה.

אבל צביקה לא מוותר "מי שעוד יכול יבוא לטיול ערב"

יום שמיני

יצאנו למוזיאון התחבורה לראות מכוניות, רכבות ואוניות

רחוב עתיק ובו חנויות ממש כמו שנראו לפני יובלות.

כן, לחבריה היתה הנאה מרובה...

משם עברנו לעיר סטירלינג לביקור בטירה בגדולה מתקופת המלכים ג'יימס הרביעי והחמישי.

בדרך צביקה מצהיר: "בערב הפתעה שפגסוס הכינה במיוחד לקבוצה."

הפסקת לאכילה/שתייה בקניון קטן ואת רוב הזמן מנצלים גם לקניות.

משם ישירות למלון באדינבורו.

ובערב יוצאים כפי שהבטיח צביקה למופע פולקלור וארוחת הערב.

היה ערב נחמד ונעים.

בסוף הערב במלון הערב סיכום את הטיול. תודות לצביקה ולנהג...ולישון

יום התשיעי והאחרון

עוד חצי יום נשאר.

עזבנו את המלון מוקדם ונסענו לכיוון הטירה של אדינבורו. לפני הכניסה סיירנו במייל המלכותי והגענו עד לקתדרלת סט. ג'יילס. נכנסו לטירה עם פתיחתה וביקרנו במבנים השונים ובבניין בו נמצאים אוצרות הכתר הסקוטי ואבן ההכתרה.

ממשיכים באוטובוס לאורך המייל המלכותי והגענו לארמון הולירוד.

ירדנו לראות את הארמון ובניין הפרלמנט שלידי .

שבנו לאוטובוס ועשינו סיבוב בעיר החדשה.

ראינו רחובות וכיכרות ולאחר הפסקת שוטטות קצרה יצאנו לשדה התעופה.

שוב אנחנו בארצנו הקטנה

צביקה ,

אתה מדריך נפלא (וזו לא חנופה)

תודה על ההסברים, על הרוח הטובה, הבדיחות הסיפורים, החידונים, על הדאגה ובעיקר על האיכפתיות והסבלנות.

זה לא היה פשוט!

חלק מהחבורה חלה בוירוס מיד בהתחלה והרגיש רע , אתה שגם נדבקת באותו וירוס המשכת כאילו לא קרה דבר...

דאגת לכולם , שאלת לשלומם וליווית לבדיקת רופא כשהיה צריך.

ואת כל זאת עשית כדי שהטיוול ימשיך כרגיל .

ועל כך מגיעה לך תודה גדולה!

המון בריאות ושמחה לך

ונקווה להתראות בטיול הבא.

בשמי בשם אורי

שוב... תודה!

ואני בטוחה שלברכה מצטרפת כל הקבוצה.