

זכינו לטיול מהנה מעניין ומרתק בו הכרנו עם עתיק יומין ונסענו בנופים עוצרי נשימה.

הטיול היגיע לסיומו המוצלח באפס תקלות בזכותה של אתי שלנו שהיא אשת חייל מלאת ידע כרימון וצבעונית כמוהו.

עוד בפגישת ההכרות, הבנו שיש לנו עניין עם אישה מיוחדת נזהרת מהבטחות ויודעת לעמוד על דעתה.

ביום הראשון הגענו למערות אופליציחה אל המצודה ולמדנו על סיפורי עם ודמויות צבעוניות ומסוכנות כמו מדיאה.

משם לגורי למוזיאון סטאלין שבו למדנו על ההיסטוריה המורכבת בזמן שלטונו. ובערב הגענו לסנטוריום... שבו פגשנו בחוש ההומור המיוחד של אתי, שביקשה מאיתנו לחלוק את חדר השרותים עם חברינו, וכמה שמחנו שזה התגלה כבדיה.

תקצר היריעה מלתאר את המסלול שעברנו: ערים מנזרים בתי כנסת ונופים ותופעות טבע מיוחדות ומלהיבות.

אתי ניצלה כל רגע בנסיעה כדי להעשיר אותנו בידע היסטורי, ספור התהוותו של העם הגאורגי, המטבח והמאכלים הגיאורגיים המיוחדים.

אתי דאגה גם לגיבוש הקבוצה, לא הסתפקה בהיכרות קצרה אלא נתנה לכל מי שרצה במה, לספר לנו סיפור מיוחד ולהעשירנו בידע שלו. אחת מחברות הקבוצה אילנה המתוקה התנדבה להעביר סדנא בנומרולוגיה שנמשכה שני ערבים רצופים ותרמה רבות לגיבוש הקבוצה.

אני רוצה לשבח את הקבוצה ששיתפה פעולה לאורך כל הדרך, הייתה עזרה הדדית, כבוד לאחר, וללוח הזמנים קבוצה שבאה ליהנות, לחוות חוויות, ולא לחפש פגמים.

נוצרה אוירה חיובית וחברויות חדשות שחלקן בודאי תמשכנה בעתיד.

ברצוני לציין לטובה גם את חברת הנסיעות פגאסוס שפינקה אותנו בצופרים נוספים בבתי מלון טובים ובתכנון נכון של המסלול..

לא נשכח גם את נסטן המדריכה המקומית שהייתה לרשותנו כל הזמן בנעימות ובחיוך כובש ודאגה יחד עם אתי שכל הפרטים יסגרו על הצד הטוב ביותר.

ותודה גם לפדיה הנהג שהוביל אותנו בביטחה דאג למזוודות, למים, לניקיון האוטובוס ונענה לכל בקשה למרות שאינו יודע את שפתנו.

ולסיום יצאנו למסע מעניין נעים ורווי חוויות אני מאחלת לקבוצה שנמשיך לטייל וניפגש בעתיד באירועים משמחים,