

ביום ראשון, ה-3 ביוני 2018, נפגשה כל החבורה בשדה התעופה. היעד הנבחר: דרום ספרד.

לאחר טיסה ישירה למלגה אנו מגיעים אחרי חצות למלון - ומתחילה הטיירות... ארבע שעות שינה, בשש בבוקר קימה; אכילה מהירה ויציאה חפזה לאלהמברה בגרנדה. שם בארמונות, בסוף ההדרכה, תירוש מרגש אותנו בשירתו הקסומה. למחרת אנו בדרכנו לקורדובה אך אויה: חיים גילון שכח את המטען במלון! לאחר שיחות טלפוניות שמיקי ניהל ביד רמה נפתרה הבעיה. איזו הקלה! ב-5/6, יום שלישי פעמיים כי טוב, חוגגים יום הולדת לשרה; ומכאן שלוחה לך ושלמה ברכת מזל טוב ושפע ברכות לעוד הרבה שנים טובות, בריאות ומאושרות! בזמן החגיגה אנו מתבשרים על הולדת נין לתמר ולשי ואירוסין במשפחת לוי. השמחה בעיצומה ורק מתגברת ועולה ואנו פוצחים בשירה אדירה, שירת הללויה, כשבסוף הערב אנו נשבים בקסמיו של קוסם המהולל - הלו הוא "מיקי". אנו מברכים את משפחות שי ולוין בברכת מזל טוב.

חיים בן דור הרצה על כלכלה ומצא כלה. כמו כן, סיפר על הרופאים שאיתם הוא רוצה לקשור קשרים והוא מזמין אותם בראש השנה למסיבה. אנו נבוא בשמחה גם בלי הזמנה (איזה נקמה מתוקה). לעומת הרופאים המתחזים, מי שלא מתחזה היא אהובה הצנועה, שפתרה כל בעיה ברפואה ללא תמורה.

באוטובוס ובשייט אנו עוברים על פני נופים מגוונים, פסגות מושלגות, חופים ים תיכוניים, ארמונות בסגנון ערב, כרמי זיתים שלא נגמרים, שדות זהובים, כפרים לבנים ומבצרים מזדקרים, פרחי גרניום, המשתחלים בחן בין סורגי החלונות ומעטרים את המעקים. בפריחה סגולה קיבלה את פנינו סביליה והאירה לנו פנים כל הימים, שבסיומם צפינו במופע פלמנקו המשולב ברקיעות העקבים, מחיאות כפיים, קסטנייטות, תנועות ידיים חינניות, מניפות ושמלות צבעוניות.

ביום שישי ערכנו קבלת שבת, קידוש ושירה בניצוחם של יאיר ואביבה. כמו כן ביקרנו בגיברלטר במערת הנטיפים וליטפנו קופים.

עוד מעט מסתיים הטיול, ואנו רוצים להגיד תודה לעושים במלאכה:

בראש ובראשנה למיקי, על טיול נפלא שחווינו בזכותך. ההדרכה תפורה עלייך בול - כמו תינוק ללול.

אתה קורא את המפה ופותר כל בעיה בדרך נינוחה. טמון בך אוצר בלום של ידע. פיך מפיק מרגליות.

באוטובוס דאגת להעביר את כל השעות המתות בשירים, פתגמים, סיפורים וחידות. אנו

מברכים אותך שתמשיך ליהנות מקבוצות נוספות ותראה ברכה בעמלך;

לצלמת מרים גלעד, שעבדה ללא הפסקה: צילמה וכתבה כמו נמלה חרוצה כדי לספק את הסחורה: אלבום לעילא ולעילא.

לחיים, על כל שיעורי היוגה שהעביר לנו באוטובוס: "ראש ימינה, ראש שמאלה, לפנים אחורה, מעגלים" - ואנו מתעוררים ובאנרגיה מתמלאים;
לניצה, שעבדה כל כך קשה ודאגה לכל אחד לכסא שלא ייווצר חלילה מצב שאיש הישר בעיניו יעשה;

לאיציק בנימיני, שתמיד ראשון לעזור בכל בעיה - קלה כחמורה;
ואחרונים חביבים: לחברי הוועד, על המסירות, ההשקעה, האכפתיות וההתמדה במשך כל השנה.

לסיום אזהרה: בטיסה חזרה שימו לב כשאתם פותחים את שולחנות האכילה, שלא ייכנסו לכם לבטן הרכה!

נסיעה טובה!!

כתבה נילי גרוסמן