

פגסוס - טיול ליוון – כולל סלוניקי ומטאורה, 3.4.2018 - 11.4.2018

כתבה: עדינה בר-אל

טיסה קצרה מישראל הביאה אותנו לעולם נפלא. יד הוצפנו בחוויות. העין לא שבעה מהמראות: נופים נהדרים של יוון ההררית, ימים, תעלות מים, עמקים וקניון מיוחד במינו; שרידי מבנים עתיקים, מוצגים במוזיאונים, בתים בנויים בערים ונטועים בכפרים.

זכינו לבקר בכמה פנינים של יוון ומקדוניה (להלן לא לפי סדר הביקורים): דלפי, סלוניקי, יאנינה, אתונה, פלה, וריה, ורגינה, וולוס, קאסטוריה ועוד ועוד מקומות שניזכר בהם באמצעות התמונות שצילמנו.

היתה זו גם חגיגה לאוזן: שירים ומנגינות שהיכרנו בלבוש העברי שלהם, נחשפו בפנינו במקור. שירים שמחממים את הלב, וחלקם גם מרקידים את הרגליים. ולראיה – הטברנות, בהן גילינו רקדנים מעולים מקבוצתנו.

וכידוע, המדריך הוא ש"עושה" את הטיול. ואנחנו קיבלנו את רבקה. בראשי התיבות של שמה ננסה למצות את כל מעלותיה:

- ר – ראש מתולתל מלא בידע – מספרים, סיפורים, מידע על כלכלה, גיאוגרפיה, פרה-היסטוריה והיסטוריה (בדגש על שורשים יהודיים), מאכלים, שמות של אלים ואלות, מלכים ומלכות, ומה לא.
- ב – בלב יש לרבקה אהבה רבה ליוון, לנופיה, לאנשיה; ורגישות ואכפתיות כלפי החבורה של הנוסעים.
- ק – קישרה בין עבר להווה, בין אירועים, מקומות ודמויות, בין אמונות ומנהגים.
- ה – הסבירה, ספרה שוב ושוב, סיפרה עוד ועוד, עד שגרמה לנו להתפעל ולאהוב את יוון ומקדוניה.
- תודה, רבקה, על כל מה שעשית למעננו. כרגיל – "פגסוס" לא מאכזבת במדריכה המעולים ובתנאים הטובים.

ועתה לנהג שלנו דיוניסוס. נהג מנוסה, מפליא בנהיגה בדרכים ישרות, עקלקלות, בעליות ובירידות. אדם צעיר נעים הליכות, טוב לב, שעשה למעננו הרבה מעל ומעבר למצופה.

ועכשיו לקבוצת הנוסעים – הקבוצה שלנו היתה מורכבת ברובה ממבוגרים, מי פחות ומי יותר, אבל כולם צעירים ברוחם! כל האנשים היו מעניינים, מגוונים בעיסוקיהם ובמקצועותיהם, מנוסים בטיולים ובספורט. ועכשיו כבשנו עוד נקודה על הגלובוס.

תודה מקרב לב לרבקה, לדיוניסוס ולכל החברים, שהיו כל כך נחמדים.

שנהיה בריאים ונמשיך לסייר ולטייל וליהנות.

עדינה ומשה (צ'יקו) בר-אל