

טיול לסיין – אפריל 2018

לסיכום הטיול – סיפור קטן...

הי חברים

מספר ימים לאחר שובנו, החוויות טריות, היה באמת טיול מאלף וגם קצת מעלף...
מצרפת את הברכה שטל ואנוכי הקראנו במסיבת הסיום לטיול
זו הזדמנות נוספת לומר תודה לכולכם על החברות ומאור הפנים וכמובן לגדול מכולם – עמיחי, על
המנהיגות יוצאת הדופן בטיול המרתק לסיין.
שיהיה שבוע טוב ובוודאי עוד נשתמע
לאה קוטלר

היו היה פעם בסיין, בכפר קטן ונידח אב קשיש שגידל את בנו בגפו.
בבוא היום, לפני שהבן יצא למסעו אל העולם הגדול, סיפר לו האב אגדה סינית עתיקה, כמשל ועצה
לחיים.
וכך סיפר הישיש: פעם היה נחל קטן שהחל לזרום על פני האדמה ובזורמו על פני האדמה, התחבר
לנהר גדול. הנהר שזרם בשצף, נשפך אל הים. והמים התאחדו בים הגדול. העוצמה נבעה
מהחיבורים.
כך גם אתה אמר הזקן לבנו. אתה יוצא אל החיים ובוודאי תפגוש ותתחבר לאנשים נוספים,
תכיר תרבויות ותיתקל באנשים מגוונים.
כמו הנחל שזרם ונשפך אל הים, כך גם אתה תרחיב ידיעותיך ותעשיר את עולמך.
תתחבר לדעות, למראות, לריחות וטעמים, ותהיה תמיד עם ראש ולב פתוחים לעולם, ובמקביל
תשמור על ייחודך.
הקשיש נשק לבנו ואיחל לו דרך צלחה.
בהשראת אגדה זו באנו אנחנו לטיול בסיין.
בלב פתוח, בנכונות ללמוד ולהכיר, להעשיר ולהרחיב את עולמנו הפנימי, להתחדש בחברים חדשים
ובמורה דרך. וכידוע, מורה טוב הוא מורה לחיים.
עמיחי – היית עבורנו לא רק מורה דרך אלא מדריך מעורר השראה, חשיבה וסקרנות.
באישיותך פגשנו את האש הפנימית (זו של הדרקון), דברך היו לנו כפנינים ממים מתוקים ומלוחים
גם יחד. יחסך אלינו היה רך כמשי וכשנדרש... קשה כג'ייד, והכל בדיוק במינונים הנכונים.
בשם כולנו, כל הזוגות עם מספרי הברזל- 1, 2, 3, 4, - , 6, 7 ,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 אנו מודים, מעריכים ואוהבים, זו הייתה באמת חוויה יוצאת דופן
והרבה ממנה בזכותך.
...והסיפור הזה היה הסיפור האחרון במסגרת הסיפורים של לפני השינה.... חח

לאה קוטלר