

לידי סמנכל פגסוס מר איתמר ניר

לאיתמר שלום רב,

זה עתה חזרנו מהטיול המעצים והמופלא לתת היבשת הודו ונפאל בהדרכתו של מלך המדריכים מוטי סטרול ברצוננו להודות לך אישית ולחברת פגסוס על הברכות המרגשות ערב חג הפסח, ועל כל והגבוי והתמיכה שהענקתם למוטי על מנת שידריך ויוביל אותנו לכל המקומות הקסומים שבתכנית והרבה הרבה מעבר לכך, (המים, המופעים, היוגה, הריקשות, הפילים, על ליל הסדר הנפלא והיין לקידוש בערבי שבת, על האירוח ההדור בבתי המלון, הסבלות, התחבורה – טיסות פנים, אוטובוסים, רכבת, סירות, על הביקורים הרבים ובכן על הכל)

תודה גם לגבריאלי היקר האדיב והסבלני אשר רשם אותנו לטיול ונתן מענה לכל שאולותינו ובקשותינו עד ליציאתנו.

על המדריך המוערך איש יקר אוהב הבריות באשר הן:

- אדם מיוחד משכמו ומעלה, בזכותו זכינו לטיול מופלא וקסום מעבר לכל הציפיות.
- נוסף את השכלתו והידע המעמיק והבלתי נגמר בכל הנושאים הקשורים למסלול הטיול העניקו לנו ערך מוסף יקר..
- התמסרות טוטלית לקבוצה מבוקר עד לילה ללא הרף, דאגה ויחס אנושי חם, אדיב ומכובד.
- טיפול מקצועי והדרכה עוד במפגש בשדה התעופה ובמהלך כל המעברים בטיסות הפנים והבינלאומיות עד לחזרתנו הביתה בשלום
- לגבי הנושא הלוגיסטי הכל דפק כמו שעון שויצרי, החדרים המרווחים בבתי המלון המתינו לכנו בכל מקום ונתקבלו מידיית.
- הרצאותיו המרתקות בדרכים הארוכות השאירו אותנו פעורי פה על הידע המעמיק שלו בכל הנושאים.
- התכנית התבצעה במלואה ובהרבה מעבר ל כך, גדושה בהפתעות וצ'ופרים.
- יש לציין את האינטרקציה המצויינת של מוטי עם הנהגים והדרכתם בכל המסלולים וכן עם כל נותני השירות.

- הנהגים ועוזרי הנהגים המקומיים היו מעולים בהתחשב בכאוס התחבורתי השורר בהודו.
 -
 - ועל כל אלה תודה רבה מקרב הלב,
 -
- אופליה (ציפי) ויובל מרנץ
ראשון לציון