

מכתב תודה למדריך אבשלום בדיחי ספטמבר 2017

הרגשתי צורך לכתוב כמה מילים על טיול זה שהוא מיוחד במינו, המשלב נופים יפים, היסטוריה של העם הפולני ובמיוחד את ההיסטוריה של חלק גדול מהעם היהודי שמצא מקלט בפולין תחת חסותם של המלכים השונים לאורך מאות בשנים. טיול לא קל פיסית ובמיוחד נפשית. המראות של הבתים היפים הטובלים בירק של העצים, והדשאים, כמו גם הקדמה בכל התחומים שעוברת פולין ולחשוב שאך לפני עשרות שנים על אותה אדמה נעשו פשעים זווועות נוראיים כלפי העם היהודי – אדמה זו ספוגה בדם אחינו היהודים וכמו שאמר המשורר: נקמת דם ילד יהודי עוד לא ברא השטן.

את הטיול הדריך אבשלום ברוב ידע, בעברית, פולנית ויידיש ותרגום מאנגלית.

הסיפורים היו מעניינים ומרתקים: היסטוריה, אגדה, תנ"ך ותלמוד - בכל אלה אבשלום בקי ואין לחלוק עליו, וכן סיפורים אישיים משעשעים לצד טרגדיה אישית. הערות ובקשות לקבוצה נעשו בחוש הומור כמו גם בדיחות משעשעות.

ומעל הכול ההסברים לפתגמים ולמונחים השונים שלא ידענו את מקורותיהם אף על פי שידענו את פירושם. מעניין היה לראות את הסרטים: טוביה החולב שסיפר את חיי הקהילה היהודית שלפני השואה ואת הסרט ניצחון הרוח- סרט קשה לצפייה על אכזריות הנאצים והתעללות ביהודים תוך כדי סיפור מרכזי על מתאגרף יהודי. "הזהו האדם" תוהו הסופר היהודי איטלקי, פרימו לוי בספרו.

תודה לאבשלום ויישר כוח !! כחבר היית לנו.

מי שתרמו גם הם לחוויית הטיול לא פחות הם כל אחת ואחד בקבוצה הכמעט הומוגנית מבחינת הגיל והקשר לניצולי השואה. רובינו כאן דור שני לניצולי שואה ולא הגינו בילדותנו את השם סבא וסבתא ואני מקווה שנזכה גם לנינים. אני רוצה להודות לדבי הנהדרת, התומכת המפרגנת והדייקנית.

להתראות בטיולים הבאים.

ממני דוד גרומן, רחוב עינב 22, הרצליה