

מכתב תודה לשמוליק דולב – לפלנד 23 בינואר 2018

לטיול ללפלנד נרשמנו לאחר לבטים ושכנועים רבים בעיקר מתוך ידיעה על הקור העז הצפוי להיות מנת חלקנו.

בפגישת ההיכרות של הקבוצה כשבוע ימים לפני היציאה אודה ולא אבוש "הוכנו" בשוק קל מהרכבה של הקבוצה (ועל כך התנצלתי ואני מתנצל שוב) כאשר הסתבר שרובה מורכבת ממורים לנהיגה שיצאו לטיול גיבוש ללא בנות הזוג. נדמה לי שבסוף המפגש לא היססתי להביע את דעתי וחששותי באוזניו של שמוליק אותו לא הכרתי, על הצפוי לנו בגלל ההרכב הלא הומוגני של הקבוצה ובכלל בגלל "הכרותי" את התנהלותם של המורים לנהיגה במיוחד כשהם ללא בנות הזוג. לדעתי הצלחתי להעלות גם בו ספקות לגבי הצפוי במהלך הטיול.

למזלנו הרב נפל בחלקנו מדריך שכבר עם הגיענו לשדה התעופה בהלסינקי לטיסת ההמשך לרובנימי הבנו שחששותינו היו מיותרות. הקבוצה התנהלה כיחידה מגובשת תוך עזרה הדדית ועל הכל ניצח שמוליק.

שמוליק התגלה כמדריך חריג מכל מה שהכרנו עד לטיול זה: מדריך המשדר שקט, רוגע, נעים הליכות, טוב לב ויכולת הקשבה אין סופית. מדריך שניחן ביכולת מנהיגות מדהימה (מעולם לא הרים את קולו ותמיד עם פנים קורנות), מדריך בעל ידע רב ששמחנו לחלוק אתו את ידיעותיו.

שמוליק הצלחת להדביק אותנו באהבתך ללפלנד, אהבה שהעלימה את הקור העז כאילו לא היה. זה התחיל מיד לאחר ההצטיידות בציוד ההישרדות נסיעה קצרה למוזיאון הארטיקום ומשם לאחר קבלת שיעור העשרה והכרת בני הסאמי צעדנו צעידה קצרה למסעדה, צעידה שמטרתה "קבלת תחושה של הצפוי בימים הקרובים", מין מסע היכרות עם תנאי הקור.

בימים הבאים חיווינו סוגי שונים של חוויות ארקטיות: דייג בנהר קפוא, ביקור במלון הקרח היפיפה, שייט בשוברת קרח ורחצה בים הקפוא, רכיבה על אופנועי שלג, רכיבה על מזחלת איילים ומזחלות כלבים, פגישה עם "סנטה קלאוס" וחציית הקו הארקטי, ולבסוף טיול למפלים הקפואים, מחזה מרהיב שמותיר אותנו נפעמים. וכן היו מספר ניסיונות לראות את הזוהר הצפוני שלא שפר מזלנו לראותו עקב תנאי מזג האוויר.

ברובניימי למדנו להכיר פן נוסף בכישרונותיו של שמוליק. בערב ספונטני בפאב המקומי הפליא שמוליק ביכולותיו הווקאליות כשפצח בשירה בערב קריוקי, כישרון שלא היה מבייש אף זמר מקצועי.

לסיכום:

אני מודה לכל הקבוצה המדהימה על טיול נפלא ומדהים ואשמח כפי שאמרתי בשיחת הסיכום לצרף ולהצטרף לעוד טיולים עמכם.

ולך שמוליק, טיול מדהים שמשאיר טעם של עוד ואין דברים כאלה ומדריכים כאלה, אתה נכס למטיילים ולפגסוס.

תודה רבה בשם שלמה ובתיה בכר ואני מאמין בשם כל הקבוצה,
אוהבים ומוקירים
שלמה ובתיה בכר

