

סיכום טיול לדרום אמריקה עם פגסוס ומאיר עמיקם

לפני כ-20 יום נפגשנו לראשונה 28 איש מרקע שונה עם רצון עז לחקור את ארגנטינה, צ'ילה וברזיל. היינו קבוצה לא בהכרח הומוגנית שבאה לטיול יקר. הצלחנו בזכות הרצון מחד והיכולת של קבוצת אנשים זו להכיל את האחר-ללמוד להכיר במקצת עולם שונה ומיוחד.

עולם קסום של טבע גדול מהחיים. עם מראות שכל אחד היה יותר מפעם מהקודם.

החל בשבעת האגמים בבירילוצ'יה עד פורטו נטלס, המשך באל קלפטה והקררונגים הענקיים עוצרי הנשימה. והקררונג המתנפץ-וואו... והמשך באחת מפנינות הטבע הגדולות ביותר שראינו באיגואסו.

הטבע שחזינו בו, לטעמי, לא משתווה לשום נוף טבע שאי פעם הייתי בו. תופעות טבע בקנה מידה שלא תתוארנה. המשך בסוירים באמזונס-שוב תופעת טבע בלתי רגילה עם הייחודיות של החיבור בין ריו נגרו והאמזונס-לא להאמין. וכן גם חוויות מהערים בואנוס אייריס וריו דה ג'נירו-שוב פנינות מדהימות.

לראות את שפע הצמחיה העשיר והמיוחד לצד בעלי החיים השונים-איזה עושר של חיים!!!

ולסכם מסע כזה קשה. ייקח עוד זמן רב לעכל את כל המראות והחוויות.

למדתי כי קבוצת אנשים חדורת רצון לחוות מסע זה, ולהתגבר על כל מכשול אמיתי או חצי אמיתי-יכולה לעשות זאת.

חני ואני חוונו חוויות מוקסמות ולנו זה היה מסע של הורים אחרי ילדים. שלושת בנינו עשו את המסעות בחבלי יבשת זו בשלבים שונים.

כולם חזרו מוקסמים-היום, אנחנו יכולים להתחיל להבין למה ולהתחבר לחלק מאותם חוויות שהם חוו.

כל המסע הזה נוהל בצורה מוצלחת על ידי מאיר עמיקם, תוך התגברות על כל מכשול..ואנחנו רוצים להודות לו מקרב לב.

עם חלק מהאנשים בקבוצה הזו נשמור על קשר טוב יותר, ועם חלק טוב פחות, אבל את החוויות שאספנו עם הקבוצה ניקח לעד. אני מודה לכולם על המאמץ. מודה לצוות המדריכים המקומיים בכל מקום, ובעיקר- מודה לטבע שנשאר כל כך מרשים

בברכה

ירון הנדל