


Subject:

חוויות מטיול פגסוס FW:

חוויות מטיול פגסוס

לחברת פגסוס, לעובדיה ומנהליה היקרים, ל"חברינו הודו דצמבר 2017" ולמוטי היקר  זאת הפעם המי יודע כמה שאני יוצאת לטיול עם חברת פגסוס, כל הטיולים היו מוצלחים מתוקטקים מבחינת זמן, איכותיים ועם הדרכה מקצועית מעולה. בתי מלון על רמה, תוכניות טיולים לכל ארץ וארץ איכותיות, ומהנות. אך הטיול להודו היה יחיד ומיוחד. מוטי היקר, מעבר להדרכה למדנו ממך על התרבות ההודית, המוזיקה, הטקסים, הפוליטיקה ועל המבנה החברתי (הקסטות) העצוב של הודו. זה היה טיול מעורר השראה, מקיף וגדוש.

טיול עם הפתעות אין סופיות (יפות ומהנות). סיפרת כי אתה מדריך מזה זמן רב בהודו, אבל עושה הרושם שאתה מתרגש בכל פעם מחדש. לעיתים היה לי קשה להאמין שמוטי הוא מדריך, הייתי בטוחה שהוא איזה מהארג'ה נערץ ע"י כל תושבי הודו, בכל הארצות בהודו שבקרנו, ובכל סמטאות העיר הקטנים. כולם מרחוק צעקו מוטי או מודי, פשוט לא יאומן.

הדבר האישי הכי קשה שהיה לי בהודו, מלבד המראות המזעזעים של תינוקות פושטי היד, אני לא התחברתי לשפע האוכל ההודי שהיה בבתי המלון, ונאלצתי לחיות על דיאטת אורז ללא תבלינים וכמה שיותר קולה. ובבוקר ביצה קשה ומעט עגבניות ומלפפונים. אז איך אמרה גולדה מאיר ז"ל, אם אין לחם תוכלו עוגות, ואני אכלתי גם עוגות.

אני מודה לחברת פגסוס שאפשר לי לצאת בגילי (כפנסיונרית) לטייל ליבשת כזו קשה, ולחוות חוויה מיוחדת שאין דומה לה בשום יבשת אחרת בעולם. הודו, זה לא סין, זה לא יפן, לא אירופה, או ארץ אחרת באסיה. ארץ קשה אך מומלצת, זאת חוויה יחודית ומיוחדת, בעני.

תודה לכל צוות עובדי פגסוס היקרים, תודה מוטי ותודה לכל חברי קבוצת המטיילים הנפלאים, היה כיף לבלות איתכם 16 ימים חוויתיים, שנהיה בריאים וצוות עובדיה ומנהליה של חברת פגסוס הנפלאים תמשיך לתכנן עבורינו הפנסיונרים, הצעירים ברוחינו (פנסיונרים חסרי מנוח) עוד ועוד

טיולים נפלאים. אמן ואמן סלה • 