

אנסה על קצה המזלג את טיולינו לספר. בשורות מספר ועם קריצה קלה. לאפריקה יצאנו וחישי קל נשאבנו. חבורה חצי מוכרת הפכה כהרף עין לחבורת זמר. זוגות -זוגות כמו בתיבת נח, באוטובוס התמקמנו. מטיילים ושרים ולפעמים גם נרדמים, אבל קולה של ציפי מעיר אפילו מנמנמים. ספארי מופלא של ענקים משאיר את כולנו נפעמים. חיות מכל הסוגים סובבו חופשי, כי כאן הכל מותר, ללא סורגים, וללא אזיקים. נמר ואריה, ופיל, ללא מחיצות טיפה מלחיצות. היפופוטמים גדולי גוף צמחוניים ונחמדים. אימפלות קלות רגלים, תענוג לעיניים. זברות צבועות שחור ולבן, כמו ביד של אומן. ג'יראפות גבוהות צוואר, הסכמיו ברב טובם, להראות לנו את פרצופם. נשרים ושאר ציפורים התעופפו ממעל, ואפילו עצרו לצילום מיוחד. חלקנו כבוד של מלכים, למגלי ארצות ענקיים. שבגופם ונפשם לנו גילו יבשות וימים. ממעוף הציפור השקפנו על שני האוקיאנוסים כשני גלדיאטורים המתחברים בשלוחה כמו היו שמלה כחולה. אז למה אנחנו בני האדם, כל הזמן במריבה?

טיול על גשר מתנדנד, מול אוקיאנוס מתנפץ, גרם לכולנו לצלם ולתקתק. הליכה בגרם המדרגות, הובילה אותנו לשפך הסערות. קיפצנו והתרגשנו כמו נכדינו. שיט בנהר ענק עם אוכל ושתייה חריפה, הותיר אותנו עד לא ידע. ובערב פולקלור ובופה {מזנון} כיד המלך, עם תופים רעשנים, חזרנו למלון חצי מטורללים.

כל יום מפתיע מחדש נפלא ומיוחד. שירה ופיצוחים, כיבודים לכולם, זאת הדרך לטיול מיוחד. ועל כולם כמו מנצח, אחת ויחידה, עם שרביט דמיוני על מקהלת המטיילים. זוהי ציפי הנפלאה.

פארק צ'ובה הקסום, במדינת בוטסואנה הוכיח באותות ובמופתים, שהיה שווה להיות בין המטיילים. חבורת פילים עם צאצאים קטנטנים רקדו לפנינו, כמו היינו בתצוגת אופנה או בהצגה. היפופוטמים שמנמנים רעו באחו.

ואנחנו בסירה עם שתייה קרה וחריפה, פשוט בכינו משמחה.
ולא נשכח איך לנגד עינינו לביאה רעבה נגסה ללא רחם בחיה מסכנה.
מעברי הגבול הרבים הוכיחו, שאנחנו חבורה ללא גבול. ועם עסקינן בגבול.
אז היום ללא ספק הוכיחה ציפי שהיא עשויה ללא חת.
חברליך- [בחיוך] לעניות דעתי ובטני, יש להקדיש פרק מיוחד לנושא
התזונה. שמוגש חדשות לבקרים בהנאה רבה, רק הקיבה מה לעשות,
לפעמים זועקת לעזרה, טוב שיש שירותים, שעוזרים למעיים לבצע את
העבודה.
והבוקר דובדבן אמיתי, חזינו במפלי ויקטוריה המופלאים, כמויות של מים
שהנפש מתרגשת לראות. הלב של כולנו רקד וקפץ, מים בששון
שנמשיך לרקוד.

לסיום חברים יקרים. רציתי בשמכם לומר תודה רבה לציפי המדריכה.
שביד אמונה וזרועה נטויה. עם קול של חזן מיומן, השמיעה את התורה
על אפריקה הנפלאה. הדרכה היוצאת דופן, ידע וניסיון שלא יסולא בפז.
והכל מטוקטק כמו שעון שוויצרי מדויק. ולנו לא נותר אלא להרכין ראש,
ולומר לך ציפי תודה רבה.
אינשאללה- ניפגש בטיול הבא.

זאב מגן