

הטיול לסקוטלנד ואירלנד

אוקטובר 2017

חברת פגסוס

המדריך: יאיר אנגל

המדריך המעניין שלנו, לסקוטלנד ואירלנד הוא: יאיר אנגל.

אחרי 12 ימי טיול נוצרה אצלנו האמונה, שיאיר היה כנראה באחד מגלגוליו הקודמים, **קלטי** שנקלע לאי הירוק, נאבק במלחמות האירים, לחם כדי להשיג חופש וליווה את העם האירי בתקופות הקשות והטובות שלו. הוא היה אחד מהחייילים שנאבקו באנגלים בתקופתו של קרומוול הרשע והאכזר שהציק מאוד לעם האירי, או אולי, הוא היה בין אלה שנהו אחרי דניאל אוקונור, במטרה להגיע לחופש. ואולי אחד ממשתתפי המרד, שהוביל דה וולרה במרד הפסחא. יאיר ידע לספר אגדות, רכילויות וסיפורים, על משפחות איריות עשירות שהורישו לעם האירי את נחלותיהם רחבות הידיים והמרהיבות ביופיין, שבגניהן טיילנו במשך הטיול. יאיר העביר אלינו את התחושה שהוא מכיר היטב את כל הסקוטים והאירים ה"עתיקים" וה"חדשים" שנבנו לכבודם אנדרטאות ברחבי האיים הירוקים. אירלנד נגלתה לנו כאי יפיפה, עם המון אגמי מים, מרחבים ירוקים, צוקים אדירים היורדים אל הים ואלפי אלפי כבשים הרועות באחו הירוק. הטיול בהדרכתו היה מרתק. הרגשנו את אהבתו לעם האירי, שגם ולמרות כל המאבקים, הסבל ותקופת הרעב הגדול, המשיך העם האירי להיות עם שמח, אדיב וחייכני. יאיר לא חסך מאיתנו ציון של מקומות כמו: קילרני, קילקני וקיללורגין, קורק, ויורק..... טראלי וטיפררי, אן דולין, ולוך לוך לוך..... וגלנדלוך. האמת, נתקשה לזכור את שמות המקומות היפים, המיוחדים והחשובים בהם טיילנו. לכן חשוב לנו בעיקר לציין שהוא תרם רבות לאווירה הטובה בקבוצה שלנו, ברגישותו הרבה לכל גחמות המטיילים. אנו מסיימים את הטיול בתחושה שלמדנו להכיר את סקוטלנד, אירלנד ואת אנשי המקום על כך נאמר לך: **תודה, ישר כוח. נהנינו מאוד.**

**שרה ופינקו קוזי**

**וכל חברי הקבוצה**