

אל – הנהלת חברת פגסוס ישראל

לאחר עשרות שנים של טיולים עצמאים יצאנו לראשונה רעייתי ואני לטיול מאורגן בחברתכם.

לא מעט חששות ליוו אותי כמי "שיודע לטייל בעולם ולהסתדר לבד"....

השילוב של טיול מאורגן למופת ירידה לפרטי פרטים , מסלול , בתי מלון, ארוחות הפתעות כמעט מידי יום ומה לא?....

לימדו אותי שאפשר ליהנות בחו"ל הרבה יותר ממה שדמיינתי. אך המסמר המרכזי להצלחת הטיול- חיה גנות.

חיה --בדרכה הייחודית, במקצועיות, בידע רב, ברגישות, באנושיות ובחן עשתה עבורנו את הטיול "למקסים ומעל לציפיות"-100!! נהנו מאוד ועל כך הערכתנו הרבה.

רצ"ב מכתב- שנכתב עי רעייתי (יפה) והוקרא בשם הקבוצה כולה "בערב הסיום".

בהערכה רבה

יפה ומשה דהן

---

14/10/2017

חיה יקרה ,

לא נהוג לומר שיבחו של אדם בפניו אך , בהחלט ניתן לומר בפניו תודה ולהביע הוקרה.

לפני כשבועיים ימים נפגשנו , אנשים זרים ממקומות שונים , בשער 32 בנתב"ג.

את מסרת מערכות שמע, סימנת נוכחות והחתמת ציוד ...

יצאנו כולנו לדרך נרגשים ומצפים לראות ולהכיר עולם חדש .

מיד כשיצאנו מהשרוול בשדה התעופה באיסטנבול התגלו כישורי המנהיגות.

והייתה זו רק ההתחלה ...

אט , אט במהלך הימים שחלפו הפכנו לקבוצה מגובשת וקשובה .

בדרכך המיוחדת הצלחת להכניס אותנו לאווירה הכל כך מיוחדת המייחדת את יפן.

הצלחת ללא עוררין לרגש אותנו בידע הרב שלך ובקולך הנעים.

נטעת בנו ידע והבנה על התרבות , הכלכלה והחינוך תוך שמיעת סיפורים ובשילוב צפייה בסרטים להרחבה והעשרה.

טעמנו ממטעמי יפן בארוחת הסוקיאקי ונסענו מרחקים במרחבים.

באמצעותך חיה , גילינו את יפן על גווניה הרבים , שוגוניה , סמוריה , מקדשיה , גניה המטופחים והיפים – גן יבש , גן עדן , גן בהשפעת הזן ועוד...

למדנו שבודהיזם ושינטו יכולים לחיות ביחד ולא דילגנו גם על הקיסר הנאור ..... מייג"י???

מה פתאום.... יוניקלו !!

חיה יקרה , הקבוצה שלנו התברכה בך . ללא ספק איכות הדרכתך תרמה להצלחת הטיול.

עשית זאת בנועם הליכות , סבלנות וסובלנות ובעיקר בהמון מיקצועיות.

אנו , ננצור בליבנו את החוויות שחווינו , המראות שראינו , הריחות שהרחנו , הסיפורים וההסברים , עוד שנים ארוכות.

הטיול ליפן ייזכר כטיול אחר ושונה בעיקר בזכותך.

אנחנו זכינו!

תודה לך בשם כל קבוצת " המכינה למשפטים "

אוקטובר 2017