

טיול ליון

מחזור 13.7.2017

מצא חיים מצאנו טוב.

רביעי בלילה, הכנות אחרונות. צריך להתעורר מוקדם. בשלוש לפנות בוקר - יום חמישי, כדי להיפגש בשדה עם המדריך בשעה ארבע לפנות בוקר. כילדים שיוצאים לטיול שנתי . . . גם אנחנו לא נרדמנו בלילה. לאחר נים ולא נים הגענו זוגות זוגות לשדה התעופה. שער 32. שם פגשנו איש נחמד. חיים מצא, שעוד קודם יצר איתנו קשר טלפוני ועכשיו המפגש האמיתי. הגענו ליוון, לאתונה. ירדנו מהמטוס ונתקלנו בחום של 38 מעלות צלזיוס. הלם מוחלט. כל אחד קילל בליבו, בשקט, את היום שהחליט לנסוע ליוון. למה? למה? לא בחרנו אלסקה. הסתכלנו על חיים המדריך באי אימון מוחלט, על שביקש מאיתנו להביא מטריות ומעילים. למה להשלות אותנו? טוב, כאשר אבדנו. אבדנו. רק שיגמר "טיול הסאונה" הזה כמה שיותר מהר. . . לצערנו הגיע סוף הטיול.

אז מה היה לנו? בקצרה. נופים מדהימים, הרים גבוהים, פיורדים כחולים, יערות עד, מפלים, כפרים ציוריים וכן . . . הרבה הרבה בתי כנסת. ועוד בית כנסת אחד ועוד אחד ועוד אחד . . . שמענו סיפורים על יהדות יוון המפוארת בסלוניקי ובשאר המקומות ביוון, שהשואה לא פסחה עליהם ורובם הושמדו באושוויץ. טיילנו במטאורה, מקומם של המנזרים התלויים על הצוקים, בכפרים ועיירות ציוריות. ביקרנו גם בבתיים של פעם. ופתאום, ללא התרעה מוקדמת, הטמפרטורות צונחות ל-18 מעלות צלזיוס, בממוצע. רוח, קור, גשם, מעילים ומטריות. ממש תענוג אמיתי. בעיקר כששמענו על גל החום ששוטף את ארצנו. ביקרנו בוורגינה (וגינה), ב"קברי הצדיקים" של מלכי מקדוניה הקדומים, ושמענו כיצד הדוד מנישואים לטסלוניקה, אחות אלכסנדר הגדול, רצח את בנו בן ה-13 כדי להורידו מהשלטון. התרשמנו ממסעותיו של אלכסנדר הכובש הגדול, שהיה בנו של פליפוס השני, ודרך ניהול האימפריה שלו. ניהול מושכל. ניהול בחוכמה. משם הגענו לחצי האי פיליון. מזג האוויר היה משגע. קריר ושמשי. שוב, נחו עינינו על כפרים אותנטיים, מסעדות, צמחיה ירוקה. חגיגה לעיניים. משם המשכנו לאתונה. ראינו את הר האלים – אולימפוס ומשם למקדשים באקרופוליס, לפגוש את האלים, שהעניקו ליוון ולכל העולם שפע וכל טוב. שמענו את סיפורי הטלנובלה על האלים. על זאוס, אבי האלים, שבחר להתחתן עם האלה היפה אפרודיטה. דבר שהרגיז את אתנה, אלת המלחמה, שהחליטה להרוג את זאוס. ולפני כן, כדי להרגיזו, פלירטטה עם דיוניסוס, איל היין, שבכלל חשק בהלנה, שנחטפה מבעלה על ידי אחד הצאצאים של ממלכת טרויה, ובגללה פרצה מלחמת ששת הימים. זה הרגיז מאוד את פוסידון מלך הים, שהרים צונאמי רציני על כל חופי יוון. הגיע לאהובתו הלנה, שבכלל, חשקה בטיטוס, שהיה בכלל מצביא רומאי ושייך לסרט אחר. . . המשך יבוא בטיול הבא.

לסיום, מה נאמר ומה נסכם? היה לנו מדריך תותח, שלא הפסיק לדאוג לחברי הקבוצה ולהנעים לנו את הטיול. סיפר לנו סיפורי היסטוריה מעניינים. קישר אותם לסיפורים על ארץ ישראל. תיבל דבריו באנקדוטות, בבדיחות, משלים ובהם מוסר השכל. עשיר כרימון בידיעותיו. דאג לכל אחד ואחת באופן אישי. ובעיקר לצחי החייכן. הנעים לנו את הזמן במוסיקה יוונית אותנטית. לקח אותנו לטברנה, ושם בפרץ של שמחה, קפץ לרחבה וסחף אחריו את הרקדנים שבחבורה. וכמו רועה צאן טוב, שלא מאבד אפילו כבשה אחת, חזר לחפש את אריה וגרציאלה, שנעלמו מהקבוצה וטעו בדרך. והרי לכם, חיים מצא. בקיצור, חיים מדריך מהסרטים. נאחל לך חופשה נעימה עם חנה'לה בת זוגתך. טיולים, רוגע ושלווה. גידול ירקות אורגניים ואושר בחיק המשפחה, והעיקר בריאות איתנה.

תודה חיים היקר.