

"מזמור לדוד (חסיד)"

ביום שמישי וחם של אמצע ספטמבר 2017, התקבצו ובאו לטרמינל 1 בנתב"ג 15 אישה ואיש שרצו לדלג על ההכנות לראש השנה ולבלות את החג בטיול לגיאורגיה הרחוקה.

בשעה היעודה כמעט, המריאה טיסת לואקוסט של ישראייר לטביליסי, ועם הנחיתה התכנסנו כולנו סביבך, דוד, והודעת לנו מיד, כי בגיאורגיה כמו בגיאורגיה, אתה הוא המנהיג ורק על פיך יישק דבר!

במשך 10 ימים ולילות היית לנו לאב, מדריך, מגן ומושיע. הובלת אותנו ביד רמה ובוטחת בנבכי הבירוקרטיה הגיאורגית, ובעיקר באתריה היפים והקסומים של גיאורגיה.

היית קשוב לבקשותינו וניסית לעזור כמיטב יכולתך ותושייתך. הכל היה מאורגן כראוי והתנהל ברוגע ובמתינות.

גולת הכותרת היתה בקיאותך וידענותך המעמיקה בכל הקשור בגיאורגיה ובסובב אותה. בנסיעותינו הארוכות, היטבת להרביץ בנו את משנתך הסדורה בצורה מעניינת ומרתקת שהדביקה את כולנו.

קבלנו ממש סמינר מטייל בגיאורגיה מחוקר שחשף אותנו לתובנות מקוריות ולא ידועות בציבור.

שמענו על סטלין הבנדיט מגורי, על המלכה/המלך תמר, על נינו הקדושה שהביאה את הנצרות לגיאורגיה, על כך שהגיאורגים מוצאם שמי, צאצאי עשרת השבטים (הראיה: הילד מאושגולי, ששמו משה), על המלחמות האינסופיות בין העמים והשבטים באזור, כשמעל כלם מושכת בחוטים רוסיה של אז ושל היום, ועוד נושאים רבים שהיריעה תקצר מלהכיל.

לא פסחנו כמובן על חוויות קולינריות; אכלנו חצ'פורי למיניהם, חינקלי וחזוקי, ועוד מיני תבשילים גיאורגיים טעימים.

טיילנו והגענו למקומות נוף מדהימים וטרחת לדאוג שנצטלם בהם, נהנינו ממוסיקה מקומית וגם מסיפורים פיקנטיים.

"ועל כל אלה" כמאמר השיר של נעמי שמר, אנו מודים לך מקרב לב, ומאחלים לך ולמשפחתך, שנה טובה, בריאות טובה והמשך עשייה פוריה.

בברכה נאמנה

כל חברי קבוצת הטיול לגיאורגיה 14 בספטמבר 2017

נ.ב.

זה המקום להודות גם לכל אחת ואחד מחברי הקבוצה שתרמו להרגשת היחד, החברות והידידות שנרקמה בינינו בעשרת ימי הטיול. הגענו זרים ונפרדנו כידידים ותיקים.

תודה מיוחדת למגדה על העזרה השקטה והיעילה מאחורי הקלעים.

מקווים להמשיך ולטייל בהנאה גם בעתיד.

שנה טובה לכלם, והלוואי שנתראה בשמחות ובטוב