

יצאנו ליוון 17 חברים, שזה טוב למדי, יחד עם חיים, המדריך, 18 שזה כבר חי.

אנשים לא צעירים וטיפוסים שונים, שעכשיו, ביניהם, גשרים בונים. מאתונה לתעלת קורינתוס והעיר מיקנה, שם אגממנון נלחם נגד טרויה, בגלל חטיפת הלנה. ביקור במוזיאון ובתיאטרון והסתיים היום הראשון. יום שני - נאפוליו, מונבסיה וספרטי, שם כבר גם עייפתי. יום שלישי - הגיע ובמערות הנטיפים היינו, יופי וחיות אין ספור חוינו. יום רביעי - שייך לאולימפיה ופטרס וגם נסיעה ברכבת, הזדמנות קלה גם לשבת. הגיע יום חמישי - פטרס, לפקדה ואחרי שיט, קורפו האי, חופים ונופים שהם הכי, הכי. היום הששי - לטיול הגיע לביקור אצל הקיסרית סיס, שהיופי שלה הוא בסיסי. יום שביעי - מקורפו במעבורת ליואנינה, עיר שנחשבת ביוון לפנינה. גולת הכותרת בית הכנסת וסיפורו של חיים, סיפור אישי, מרגש ומדהים. בערב כדי לחוש באווירה מקומית סוחפת, מוסיקה יוונית וריקודים עד שהקבוצה מתעייפת. יום שמיני - נוסעים לכפר זאגוריה, נוף פראי וכפרים עתיקים, הליכה בתוואי הנחל בלי התיקים, כולל קניון וויקוס העמוק ביותר, שעל הדרך, הקשה, לראותו אין לוותר. כמו שאומרים החבר'ה "היום שהיה, לא קל, אבל היה אחלה חוויה". יום תשיעי - מצובו, קלמבקה ומטאורה, מראות שאיש טרם ראה. החל במוזיאון על תקופת העבר והמשך במנזרים, שעל ההר. מראות שלא מן העולם הזה, מדהים! מן יופי שכזה. בערב מקבלים את השנה החדשה, בברכות, תפוח בדבש ויופי של הרגשה. היום העשירי - מתחילים בצילומי נוף, מדהימים ביותר שאין להם סוף. לוולוס עוברת עכשיו דרכנו, מקשיבים להסברים של חיים, מדריכנו. הנופים, בדרך לפליון, הם של הרים וכפרים, עוצרים לצילומים ולא ממהרים. היום ה-11 - יורדים לכיוון אתונה הבירה, עד כה הייתה חוויה אדירה. עצירות ביניים לשירותים ולקפה

וכל מקום, מקודמו, יותר יפה.
גם על תרמופליי לא פוסחים בדרך,
כי יש, לסיפור המקום, הרבה ערך.
מבקרים באקרופוליס ובמוזיאון עד שנתעייף
ובערב בטברנה נרקוד ונכייף.
עדיין באתונה, לפני הטיסה, יום אחרון,
ישאר, ללא ספק היטב בזכרון.
לסכום הטיול יש לומר,
שהיה זה יופי של דבר.
חוויה של פעם בחיים,
שעשתה לנו ממש נעים.
ניפרד בשלום ולהתראות
שוב, בעוד הרבה שמחות,
אך לא נשכח להודות גם ללוקאס הנהג,
שהיה מעל ומעבר ולנו דאג.

כמובן נודה לחיים, המדריך, על הכל:
"אין כמוך, חיים, אתה גדול!"