

1.8.2017

טיול לסקנדינביה – יולי 2017

מדריך בועז מעוז

לפני יציאה לטיולים מאורגנים בחו"ל, תמיד קיים החשש שמא "ניפול" עם מדריך גרוע, או עם קבוצה שלא נצליח להתחבר אליה. לשמחתנו בטיול הנוכחי חששותינו התפוגגו מהר מאוד. לאחר שכל אחד הציג את עצמו, נשבר הקרח וגילינו לאט לאט את הפסיפס האנושי החם והאיכותי שמרכיב את הקבוצה. אנשים מרקעים שונים, בעלי דעות שונות, מקצועות שונים, שמגיעים מערים שונות, מעדות שונות ובגילאים שונים, שידעו למצוא את המחבר והמשותף, כשכל אחד תורם מעצמו ומידיעותיו ומעשיר את הקבוצה במידע, בחוויות ובסיפורים מעניינים בנושאים שונים ומגוונים. כאן ראוי לציין במיוחד את האחים לבית אמתי ואת חזי מחלב כתבנו מהשטח, איש איש בתחומו.

על כל אלה ניצחת אתה בועז יקר, ויש לאמר שעשית זאת בהצלחה רבה. גרמת לנו להיפתח זה לזה והיית גורם אנושי מלכד שידע להוביל את הקבוצה לחוף מבטחים... וזה בהחלט לא פשוט כשמבלים שעות רבות באוטובוס בנסיעות ארוכות ומעייפות.

התגלית כמדריך מעניין ומקצועי, כזה שעושה את תפקידו עם הרבה לב ונשמה. דאגת לכל פרט בטיול מעל ומעבר למה שנדרש ממדריך קבוצה, נעים הליכות וקשוב לכל בקשה. גם כשהיינו עייפים מהנסיעות הארוכות שבהן גמענו מאות קילומטרים כמעט בכל יום, המשכת להרעיף עלינו מידיעותיך והעשרת אותנו בידע ובמידע על מדינות סקנדינביה. סיפרת על ההיסטוריה של מדינות אלה, מצבן הפוליטי הכלכלי הדתי והחברתי. הרחבת גם אל מעבר להעברת החומר המתחייב, ובנוסף להסברים המעניינים על האתרים הרבים שבהם ביקרנו, נגעת גם בנושאים שונים מרחבי אופקים, גם כאלה רגישים כמו הנושאים הפוליטיים הטעונים, שנוגעים בנימי נפשנו כישראלים. עשית זאת בזהירות ובהליכה בין הטיפות ויצרת בינינו שיח מכבד בנושאים אלו.

אלה היו עשרה ימים של נופים מסעירים ומשכרים, כמויות מים בלתי נתפסות של מפלים מדהימים שיוצרים נחלים ונהרות שוצפים, ואלה יוצרים אגמים קסומים ופיורדים, כאלה שגרמו למדד האושר האישי של כל אחד מאתנו להרקיע שחקים. לכך יש להוסיף את מפגש ההשתלטות שלנו על הלובי במלון בברגן בערב שבת, על פיצוחים, בירה ויאיר אחד- נעים זמירות ישראל, שסרב להיפרד מספרון השירים.

בועז יקר, אני רוצה להודות לך מקרב לב בשם הקבוצה כולה, על טיול מדהים, מטעין מצברים, כזה שאת חוויותיו נזכור לתקופה ארוכה!
אנחנו חוזרים לארץ עמוסי חוויות וזיכרונות, ידע ומזכרות, והחשוב מכל - עם הרבה חברים חדשים.

תאודור רוזוולד אמר "עשו את מה שאתם יכולים עם מה שאתם יכולים היכן שאתם נמצאים."
מאחלת לכולנו שנמשיך לטייל וליהנות מכל הטוב שיש לעולם להציע לנו.
בועז, רשמנו בפנינו את הבטחתך להדריך טיול לקבוצתנו האיכותית גם בארצנו הקטנטונת. מצפים לך בכיליון עיניים.

ותודה לפגסוס על ההפתעות הקטנות והגדולות לאורך הטיול.

זכינו!

סימה פרי