

חווית הטיול בסנט פטרסבורג ומוסקוה

28.05.17 – 05.06.17 עם חיה גנות

חזרנו בשבוע שעבר מהטיול בסנט פטרסבורג ומוסקוה מ- 28.05.17 עד 05.06.17, וברצוננו להודות למדריכה חיה גנות בפרט ולחברת פגסוס בכלל על הטיול המאלף ועל החוויה המרשימה שחוינו.

זו לנו הפעם השניה שאנו מצטרפים לטיול מאורגן של חב' פגסוס : בשנה שעברה נסענו לפולין המתחדשת עם המדריכה פנינה לבנון ובזכות הטיול המוצלח הן מן ההיבט הארגוני של החברה והן מבחינת איכות ההדרכה והתנהלות המדריכה, החלטנו גם השנה לטייל עם פגסוס.

בחרנו להצטרף לטיול עם חיה גנות מאחר והתיאור שלה באתר החברה מצא חן בעינינו ולכן התאמנו עצמנו לתאריך בו היא מדריכה וגם צרפנו אלינו עוד כמה מחברינו.

לאורך כל הטיול נהנינו מנסיונה הרב והמגוון בהדרכה ובהתנהלות עם קבוצות, מהמידע המעניין שהרעיפה עלינו וביחוד מהיחס האנושי שבו התייחסה לכל אחת ואחד מחברי הקבוצה בצורה מכבדת ובלי משוא פנים, היא גילתה רגישות רבה לרצונות ולצרכים וגם לגחמות של כל אחד ועמדה לרשותינו בנעימות ובקשב 24 שעות ביממה, כולל גם בפעילויות שלכאורה לא חובה עליה להיות, והשתדלה להיענות לכל בקשה קטנה כגדולה, ועשתה הכל כדי שנהיה מרוצים ומסופקים.

נסיונה הרב בהדרכה ניכר בתיאום לוחות הזמנים בביקור באתרים השונים לפי התנאים המשתנים בסביבה ובמזג האויר.

חיה נעימת הליכות, ותכונה זו תרמה רבות לגיבוש המהיר של הקבוצה ולאידרה הטובה לאורך כל הטיול, וניכר גם בקשריה עם המדריכים המקומיים ששיתפו עמה פעולה בצורה טובה מאד.

אין ספק שחב' פגסוס העומדת מאחורי כל הארגון המורכב של הטיולים ואחראית על כל ההתנהלות, ניצבת מאחורי המדריך מבחינה לוגיסטית ובכך תורמת רבות לשקט הנפשי שלו ועוזרת לו להתמסר כולו להצלחת הטיול, אחראית רבות להצלחת הטיול ולשביעות הרצון של כל המשתתפים.

תודה רבה ולהתראות בטיול הבא!
בברכה

רחל ויוסף פילוסוף

טל. 052-6372333

דוא"ל : jphilosof@gmail.com