

סיכום טיול / נורית בכור

איציק היקר,
בארבעה באפריל
העמסנו התיקים,
והעמדנו פנים
שאנו מצטערים,
שמליל הסדר אנו נעדרים,
שלא נהיה כאן בין המסובים,
ושליפן אנו טסים.

ברוח זו קראה הקבוצה לעצמה
ברוב שמחה ואולי גם בהקלה מרובה
קבוצת "המבריזים"
(מבריזי ליל סדר 2017)

התחלנו המסע המופלא
לארץ השמש העולה
לכבוש ביפן יעדים
וללמוד על התרבות ועל המנהגים.

התקבצנו חבורה של אנשים
טובים, מפרגנים, סקרנים, ובהחלט, מעניינים
מכל האזורים הגילים והעיסוקים
(הרבה מתוכנו מורות ומורים)
לחוות ולהכיר נושאים חדשים.

התחלנו בטוקיו וסיימנו בטוקיו. ובדרך...
בקרנו במקומות יפים ומהנים
(קמאקורה, האקונה, טאקיאמה, שיראקאוה גו ועוד ועוד)
שמות שקשים להגייה
ובודאי לזכירה.

עלינו, ירדנו, שטנו, טסנו, נסענו,
ובדרך...
שרנו, סיפרנו, התבדחנו, וכמובן...
להסברים הקשבנו וגם...רשמנו.
איזה הספק מדהים ומרשים!
תוך עמידה בלוח הזמנים.
האם זה החשש ממבדק ההישגים?

למדנו על הבודדיזם
על היפנים ועל הפרפקציוניזם
מהו אושידו ועל מבצר שינטו
מהו חרקירי ומהו סמוראי
על החיים במשפחה ובחברה,
ומה קורה כשהתוצאה לא הושגה,
ועוד ועוד פרטים רבים אחרים,
שקצרה היריעה מלהכיל.

ומה אגיד לכם חברים?
כדי לשמר המידע על המקדשים על הגיבורים ועל החיים
עלי לעבד את כל הנתונים
ולשלבם עם כל הרשמים
כנראה, אזדקק לימים רבים.

ומי הוא המנצח על כל המלאכה?
לא אחר מאשר מדריכנו המקסים,
איציק אקיאן.
מדריך מסור ונאמן, מוכשר וענוותן,
מבצע התוכנית ללא פשרות,
ומוסיף לנו אף אקסטרות שונות,
שהן, כמובן, מפגסוס – מתנות.
בעל ידע רב ומקיף

שבשמחה אותו לנו מעביר,
כדי שנבין, נתלהב ונפנים.
וכאשר נדרשה משמעת וסדר
כמו בתחנת הרכבת,
אותנו העמיד לפי מספרים
האחרונים בשורה עולים ראשונים
והראשונים עולים אחרונים.
כך לא מפריעים עם התיקים
למהלך העניינים.
איזה סדר, איזה אילוף
זה לא ממש מאליו ברור!
דבריו בנחת נשמעים
ואיתו אנו תמיד ממושמעים.

ומה נזכור במיוחד?

- מעבר החצייה בשיבויה, הר פוגי,
פריחת הדובדבנים – שלושת המאפיינים של יפן
- תחילת היום בשיר: "בוקר טוב, בוקר טוב"
- את ההפסקות המוקצבות

שפגמו קצת בקניות

על כך נמחל – פחות קניות

יותר חוויות!

- את מופעי הבידור המיוחדים: תצוגת קימונו, תאטרון יפני, מפגש עם אנשי "בית שלום"
המרגשים
- ההאנסן- מים חמים לאיברים העייפים
- את הקבוצה המרשימה, והנוחה, שתרמה לאוירה הטובה

איזו יופי של חופשה!

אנו עומדים לסיימה

בתחושה של סיפוק והנאה!

תודה לך, איציק היקר,

על טיול מהנה

משולב בידע, במקצועיות ובאנושיות.

